

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van

SIDONIE VAN DE PONTSEELE

geboren te Paricke. den 21 Februari 1864 en aldaar
onverwachts overleden den 18 April 1946

De mensch weet niets van zijn einde. Hij wordt aangegrepen door eenen dag van ramp die hem plotselings overkomt. De kloekste gezondheid kan hem van den dood niet bevrijden. Deze dient slechts om hem het vergankelijke en het brooze van het leven te laten kennen.

Fénélon.

Al stierve de rechtvaardige een onverwachten dood, hij zal nochtans in vrede zijn.

Wijsheid IV

Het leven van den mensch is een draad die op alle oogenblikken door den dood kan afgesneden worden. Daarom heeft onze Zaligmaker gezegd : Weest bereid want op een uur dat gij het niet meent zal de Zoon des menschen komen.

Luc. XII 40

Wij weten dat het den mensch vastgesteld is eens te sterven. Doch de dood kan ons overkomen gelijk een dief in den nacht. Gelukkig dan de dienstmeid welke de Heer wanneer hij aankomt zal wakende vinden. Matth. XIV 4

Duurbare Bloedverwanten hebt dank voor de zorgen mij in den ouden dag verleent. Vergeet mij niet in uwe gebeden.

De vier akten a. u. b.

Mijn Jezus barmhertigheid. 100 d. afl.

Zoet Hart van Maria. wees mijn toevlucht. 300 d. afl.

Druk. Depessemier Everbeek.

De familiën Van De Pontseele en De Wolf,

danken U van harte voor de blijken van kristelijke deelneming, hun betoond bij het afsterven van hunne geliefde tante, nichte en bloedverwante

Sidonie Van De Pontseele.