

TOT ZALIGE GEDACHTENIS AAN DE HEER

JULES VAN DE POPULIERE

echtgenoot van Mevrouw

ODILA VYLS

geboren te Wortegem op 9 juli 1891 en zacht weggesluimerd in de vrede des Heren op 3 december 1975 te Oudenaarde-Mater, voorzien van de Genademiddelen van Onze Moeder de H. Kerk.

Lid van de Confrerie van de H. Amelberga van de Bond Kerk en Wereld, en van de Kr. Bond der Gepensioneerden.

Ieder die met Jules omgang heeft gehad, zal het zuivere gehalte van zijn persoonlijkheid hebben ervaren : diepgelovig en dienstvaardig, werkzaam en wijs. In hem mag vooreerst de diepgelovige mens geprezen worden, die in zijn leven aan God de ereplaats gaf en die als Bondslid van het H. Hart met een vurige godsvrucht voor de eucharistische Christus bezield was. Hij was bovendien een dienstvaardig mens : waar hem een dienst gevraagd werd, heeft hij nooit geweigerd, noch in het parochiale noch in het gemeentelijk leven. De boerenstand lag hem nauw aan het hart : midden het natuurschoon van Mater, leefde hij sterk verbonden met weer en wind, met nat en droog, zwoegend stap na stap, zoals een Stijn Streuvels, houdend van zijn dieren, fier over zijn vruchtbare akkers. Wanneer alle andere begrippen door de ouderdom wazig werden, bleef in zijn geest de herinnering vastgeankerd aan de harde boerenjaren. Tenslotte was hij een wijze mens : zijn kroostrijk gezin dat zijn roem en kroon uitmaakt, is het bewijs van de wijsheid waarmee hij zijn vaderlijke plichten heeft vervuld. Met vreugde zag hij zijn kinderen opgroeien en sterker worden : ze zouden eens naast hem staan en later zijn plaats inne-

men. Hij mocht de vruchten plukken van genegenheid en dankbaarheid van zijn schoon gezin, dat hij met zijn kranige echtgenote wist op te voeden in eer en deugd. De schoonste beloning in zijn ziekelijke oude dag was de kommer waarmee zijn kinderen de last van zijn ziekte hielpen lichter maken.

Dierbare echtgenote, mijn dank gaat vooreerst naar u, die mij in het echtelijk leven met nimmer afnemende liefde hebt terzijde gestaan. Het weze u een troost dat God mij waardig bevonden heeft mij niet langer te laten lijden, maar mij op te nemen in het eeuwig geluk.

Dierbare kinderen en kleinkind Monique, zet trouw de traditie voort die ik u heb ingeprent : godsdienstzin, ijver voor het werk, dienstbaarheid en wijsheid. Houdt mijn gedachtenis in ere in gebed, mis en communie.

Dierbare broer, schoonzusters, familie en kennissen, leden van de H. Hartbond en van de Bond der Gepensioneerden, vraagt de Heer door uw gebeden loutering voor mijn ziel tot haar eeuwige zaligheid.

Lieve verpleegster van het Wit-Gele Kruis, dank voor uw toewijding. De mis vanwege de confrerie heeft plaats op zaterdag 14 februari 1976 te 19 uur.

Odila VYLS, zijn echtgenote;
(†Amedée SALLEMEYN)-Simonne VAN DE POPULIERE,

Maria VAN DE POPULIERE,
Raphaël DE METTER-Aimée VAN DE POPULIERE,

Etienne VAN DE POPULIERE, zijn kinderen;
Monique SALLEMEYN, zijn kleinkind;
De families VAN DE POPULIERE, VYLS,
VANDERSTRAETEN en DE BOCK,
danken om uw gebeden en blijken van kristelijke deelneming.

Druk. Van Herzele - Oudenaarde-Eine