

De beste voorbereiding tot de dood is te vinden in
de overgave aan de Wil van God.

†

BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

Martha Van De Populiere

echtgenote van

Mijnheer Cyriel Dolvelde,

geboren te Wortegem, de 6 juni 1885, en godvruchtig
overleden te Mater, de 21 maart 1962, bediend met de
HH. Sacramenten van de zieken.

Lid van de Confrerie van de H. Amelberga,
van de Bond van het Hart
en andere godvruchtige Genootschappen.

God mengt het geluk dezer aarde met bitterheid,
opdat wij een ander geluk dat niet bedrieglijk is zou-
den zoeken.

Deze duurzame afgestorvene was rijk begiftigd naar
lichaam en geest; en de beproeving werd haar niet
gespaard, maar met moed heeft ze die gedragen.

Haar betrachtning was: het welzijn van haar gezin.
Zij stelde haar hoop op de Goddelijke Voorzienigheid.

Duurbare echtgenoot, kinderen, kleinkinderen,
broers, zusters en familie, hebt dank voor uwe ge-
negenheid en zorgen om mij. God lone er u om. Blijft
elkaar genegen en vergeet mij niet in uwe gebeden.

H. Jozef, patroon van de goede dood, bid voor ons.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen in U. (300 d. afl.)



Mijnheer Cyriel DOLVELDE, *haar echtgenoot;*

Mijnheer en Mevrouw Jacques DOLVELDE-DE
STAEBELAERE, *haar kinderen:*

Jonge Juffer Martine DOLVELDE;

Jonge Heer Bernard DOLVELDE;

Jonge Juffer Marijke DOLVELDE;

Jonge Heer Jozef DOLVELDE. *haar kleinkinderen;*

De familiën VAN DE POPULIERE, DOLVELDE,
VERSTRAETEN en DE CORDIER.

**BEDANKEN van harte voor de bliken
van kristelijke en innige deelneming
hun betoond.**

Ename — Em. Vander Stuyft-Taverniers