



Gedenk in uw vrome gebeden
de ziel van

Mr Polydoor Van de Populiere

weduwnaar van

Mw Maria-Emma Huysse

geboren te Bevere-Oud., de 25 maart 1889 en god-
vruchtig overleden te Oudenaarde (Hospitaal), de
29 december 1964, voorzien van de HH. Sacramenten
der zieken en de Pauselijke zegen.

Onze dierbare overledene bezat de genegenheid
van allen die hem kenden en waardeerden om zijn
vreedzaam en nederig toegewijde leven.

Hij beschikte over die kostbare hoedanigheden die
de vastheid, de trouw en de ware liefde van een ge-
lukkige familiehaard vestigen. Helaas vroeg reeds
verloor hij zijn in-goede echtgenote en bleef hij
alleen voor de zorg van zijn minderjarige kinderen.
Moedig en liefdevol heeft hij voor hen gewerkt,
vooral bekommerd om hun een kristelijke en dege-
lijke opvoeding te geven. Zijn leven is niet zonder
grote beproevingen geweest, maar in zijn diep kris-
telijk geloof vertrouwde hij op de Heer, aan Wie hij
dagelijks zijn levenslast offervaardig opdroeg.

Goede Jezus, die de Verrijzenis en het Leven zijt,
geef hem nu uw rust en het eeuwig verblijden bij U!
Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, mijn
taak is af; de uwe gaat voort. Blijft in kristelijke
levensernst innig onder elkander één. Ik blijf U be-
minnen en dank U voor uw kinderlijke genegen-
heid en zorgen. Eveneens dank ik de eerwaarde
Zuster verpleegster die naast U mij in mijn ster-
vensuur heeft bijgestaan. Dankbaar beveel ik U
allen aan God en zijn zegen.

Blijft U mijner gedenken in uw gebeden en in het
H. Misoffer, dan wordt de hoop werkelijkheid dat
we malkander zullen ontmoeten bij God.

Mijn Jezus barmhartigheid!

300 d. afl.

Heer en Mevrouw Victor VANDEN BOSSCHE-VANDE POPULIERE,

Heer en Mevrouw August VANDE POPULIERE-SENTRIE,

Jonge Juffer Christel VANDEN BOSSCHE,

Jonge Heer Jerry VANDE POPULIERE,

De families VANDE POPULIERE, VAN OVERTVELDT, BALCAEN
en DE BOEVER.

danken voor de blijken van deelneming in rouw en gebeden.