

TOT VROOM EN BLIJVEND AANDENKEN AAN  
DE HEER

## **Achiel-August VANDEPUTTE**

weduwnaar van  
Mevrouw Germaine VANMEERHAEGHE

geboren te Waregem op 7 oktober 1892 en god-  
vruchtig overleden in de kliniek Maria's Voor-  
zienigheid te Kortrijk op 3 oktober 1974, voor-  
zien van het H. Sakrament der zieken.

„Leven is weven  
en sterven is zijn stuk  
aan God afgeven”.

Deze woorden van onze vlaamse priester-dichter  
Guido Gezelle passen ten volle bij het heengaan  
van deze ingoede vader.

Zijn leven was weven. Weven heeft hij gedaan  
met hart en ziel tot hij de pensioenleeftijd had  
bereikt. Met weven heeft hij eerlijk zijn brood  
verdiend en aldus, samen met zijn diebare  
Germaine, een schoon en groot gezin uitge-  
bouwd. Vijf kinderen hebben ze groot gebracht,  
die op hun beurt schone families hebben ge-  
sticht. Vader en moeder mochten fier zijn op  
hun kinderen en kleinkinderen en vader mocht  
ook de vreugde beleven verschillende van zijn  
achterkleinkinderen hun eerste levensstappen te  
zien zetten.

Beproevingen werd ook hem niet gespaard. En-  
kele maanden nadat hij op pensioen was gegaan,  
stierf zijn dierbare echtgenote. Hij had gehoopt  
nog vele jaren samen met haar van een wel-  
verdiende rust te mogen genieten. Het mocht  
niet zijn. God gaf, God nam, sprak hij zoals bij

de dood van twee van hun kinderen. In dat ge-  
loof vond hij steun en sterkte om met levens-  
moed en optimisme zijn levensweg voort te zet-  
ten.

Toen hij tachtig jaar was geworden in 1972, ont-  
zag hij zich nog de moeite niet om op bede-  
vaart te gaan met de K.W.B. naar het verre  
Lourdes. Monseigneur De Smedt zag die kranige  
tachtiger de helling opgaan naar de weide van  
Bartrès en drukte hem de hand. Wat heeft vader  
genoten van deze Lourdesbedevaart. Nu mocht  
hij zeggen zoals de oude Simeon: „Laat nu,  
Heer, volgens uw woord uw dienaar in vrede  
heengaan, want mijn ogen hebben uw heil ge-  
zien” (Luc. 2,29).

Achiel, nu hebt gij het weefstuk van uw schone  
leven aan de goede God afgegeven.

Wij, uw kinderen en kleinkinderen, uw familie-  
leden en uw vele vrienden, danken u voor het  
voorbeeld dat gij ons hebt nagelaten en wij  
bidden de Heer dat Hij u in zijn eeuwige vreug-  
de moge opnemen.

De familie VANDEPUTTE,  
zijn kinderen en kleinkinderen,

danken u voor uw blijken van  
deelneming en gebeden.