



Tot vroom aandenken
aan

Antoinette VANDEPUTTE

weduwe van
Godfried Bouckaert

1910 - 1992.

**Om uw medeleven
in hun rouw,
danken U :**

Walter en Roza Roets-Bouckaert en kinderen,
Roger en Lena Harinck-Bouckaert en kinderen,

De families Vandeputte, Bouckaert,
Castele en Dobbels.

Een Kruis met rozen
Is 't mensenlot,
Is 't rijke leven
Uw gave, o God !

Niet enkel rozen,
Geen kruis alleen ;

De liefde voegt ze
Getrouw bijeen.

Een Kruis met rozen !

Och, vroom en goed,
Och, leer het dragen
Met blijde moed.

Ik weet : de rozen,
Zij vallen af !

Het Kruis nu, legt ge
Pas neer - aan 't graf.

P. A. De Genestet