

Aan de besluiten van den Heer, moeten wij ons onderwerpen, hoe streng zij ook mogen wezen, omdat Hij oneindig wijs is en vol liefde tot ons. (H. Bern.)



BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

CLARA VAN DE PUTTE,

echtgenote van Mijnheer
ROBERT BEKAERT,

geboren te Landskouter, de 18 november 1902
en aldaar haastiglijk overleden de 6 april 1961.

voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.

LID VAN DE CONFRERIE VAN DE H. AGATHA.

Met reden noemt de H. Kerk de wereld een tranendal wie is er een dag vrij van pijn of kwelling ?

We zijn leerlingen van een gekruisten Meester. We mogen ons dus niet verwachten aan een gerust en gemakkelijk leven hier op aarde, maar wel aan alle slag van lijden en beproevingen. Doch gelijk Jezus, onze goddelijke Meester op Pasen van de dood is opgestaan zo zal ook de goede christen, levend en stervend in Gods liefde, eens verrijzen ten eeuwigten leven.

Met bittere tranen bewenen we het afsterven van onze dierbare echtgenote en moeder, maar we bewaren in ons hart de zoete gedachtenis aan haar deugden en koesteren de vaste hoop ze weldra weer te zien in den hemel.

Beminde echtgenoot, kinderen en familie, hebt dank voor de zorgen die gij voor mij hebt gehad. Dient den Heer alle dagen van uw leven en smeekt den Allerhoogste dat Hij in zijn oneindige barmhartigheid mij in genade ontvang, en ons allen bij Hem verenige.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

(300 d. afl.)

Drukkerij Lourdault, Oosterzele.

(G. Stevens.)

Mijnheer Robert BEKAERT ;
Mijnheer en Mevrouw Robert-Hector BEKAERT-FRANCK en zoon ;
Mijnheer Prosper-Emiel BEKAERT ;

De Familie VAN DE PUTTE ;
De Familie BEKAERT ;
De Familie DE SMAELE ;
De Familie DE NOYETTE,

gevoelig voor Uw blijk van deelname in
hun rouw, betuigen U hun innige dank.