

Heer, Uw H. Wil geschiede op aarde als in de Hemel.

†
BID VOOR DE ZIEL
VAN MIJNHEER

CYRIEL VAN DE PUTTE,

weduwnaar van Mevrouw
Marie-Louise DE COENE,
OUD-STRIJDER 1914-1918.
VUURKRUISER.

Toekenning van het Oorlogskruis met Palm.
Ridder in de Leopoldsorde met Zwaard en Palm.

Herinnerings- en Overwinningsmedalies,
meer nog andere Eretekens.

geboren te Oosterzele, de 31 mei 1890
en er schielijk overleden de 16 februari 1967.

Gezalfd met de H. Olie (in extremis.)

Heer, wij voelen ons zwaar beproefd. Zo onverwachts hebt Gij vader, die ons zo duurzaam was uit ons midden weggenomen. Geef ons de kracht om ook hierin, met christelijke onderwerping en naar uw voorbeeld ons kruis gelaten te dragen.

Het is een zoete troost in het graf het getuigenis te mogen meedragen dat men een onberispelijk echtgenoot en goede vader is geweest, dat men in het christelijke leven, in daden meer nog de met woorden, voor zien een voorbeeld is geweest.

Zijn leven staat getekend met de kenmerken van godsvrucht, werkzaamheid en plichtsbetrachting. De edele gevoelens van zijn hart verschaften hem eenieders achting, ook werd hij door iedereen bemind.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, gedenkt mij in uw gebeden, opdat ik bij God in barmhartigheid moge ontvangen worden. Bij Hem is rust en vrede.

Blijft trouw aan uw geloof, volgt mijn voorbeeld na, zo zijn wij zeker van een gelukkig weerzien bij de Heer.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

Drukkerij Lourdault, Oosterzele - Tel. (09) 70.56.19

Mevrouw Weduwe Georges BROECKAERT-VAN DE PUTTE en zoon ;
Mijnheer en Mevrouw Eugène VAN DE PUTTE-DE CUYPER en kinderen ;
Mijnheer en Mevrouw Paul VAN DE GUCHT-VANDE PUTTE & dochter ;

De familie VAN DE PUTTE ;
De familie DE COENE ;
De familie VAN DRIESSCHE ;
De familie DE TEMMERMAN.

gevoelig voor uw blijk van deelneming in
hun rouw. betuigen U hun innige dank.