

We zullen je rust geven  
al is vol droefheid ons hart,  
je lijden zien en niet kunnen helpen  
was onze grootste smart.



Vroom aandenken aan

MEVROUW

**Gabriel VAN DE PUTTE**

weduwe van de Heer  
Richard VAN CROMBRUGGE

Geboren te Zegelsem op 21 mei 1894 en godvruchtig  
overleden te Geraardsbergen op 16 januari 1995,  
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

*De oude moeder is van alle pijn bevrijd  
ontwaakt uit alle zorgen en vrezen.*

*Zij is weer rimpeloos verrezen om  
zonder zorgen bij de Heer te zijn.*

De families:

VAN DE PUTTE en VAN CROMBRUGGE  
danken U.

---

db druk Geraardsbergen (054) 41 33 62

---

Begraaf. Van den Driessche (054) 41 25 50