

*Stil maar, wacht maar,  
alles wordt nieuw,  
de hemel en de aarde...*

Dankbaar aandenken aan

†

**Mevrouw**

## **Georgette VANDEPUTTE**

**echtgenote van de Heer Hubert HUART**

geboren te Ruien op 28 september 1934  
en overleden te Gent op 20 november 1994.  
Gesterkt door het sacrament der zieken.

Vaak zullen we nog je stem horen,  
en in herinneringen jou woorden vinden:  
rechtuit en eerlijk wat je dacht,  
zonder er doekjes om te winden.

Het beste van jezelf geven,  
altijd opnieuw, altijd meer,  
zo wou je leven:  
voor je gezin waarvan je zo hield,  
voor "jouw" school die je dierbaar was,  
voor mensen in nood.

Maar plots kwam je lichaam te zwaar,  
de wereld werd te klein,  
jij, die zoveel hield van alsmaar bezig zijn.  
Je kon niet meer en bleef toch vechten:  
je had nog zoveel dromen...  
Nu zal je op ons wachten  
als onze tijd zal komen...

Wij zullen je missen, elke dag,  
in kleine, eenvoudige dingen,  
maar in ons hart blijf je met ons samen,  
voor altijd.

*Heer onze God,  
ondanks de droefheid om het gemis  
willen we U danken  
voor het leven van moeder en grootmoeder.  
Laat niets van haar leven verloren gaan.  
Laat een spoor van haar leven in ons leven.  
Laat een spoor van haar liefde in onze harten.  
Doe haar delen in uw barmhartige liefde  
en geef ons de kracht om trouw te zijn  
aan al het goede dat ze ons heeft voorgeleefd.*

Hubert HUART, *haar echtgenoot;*  
Ivan en Marnice VANSTEENBRUGGE-HUART,  
Rik en Myriam PENET-HUART,  
Jean-Marie en Maureen DEMEULEMEESTER-HUART,  
*haar kinderen;*

Timothy VANSTEENBRUGGE,  
Linsey VANSTEENBRUGGE,  
Sofie PENET,  
Janos DEMEULEMEESTER, *haar kleinkinderen;*  
Haar zuster, schoonbroer, neven en nichten,  
De families VANDEPUTTE, ROMMENS en HUART.

***danken U voor uw aanwezigheid,  
uw gebed en uw woorden van meelevens.***

De namis heeft plaats op zondag 11 december '94 om  
10.30 u. in de St. Corneliuskerk te Ruien-Kluisbergen.