

Niemand leeft voor zichzelf,
niemand sterft voor zichzelf,
wij leven en sterven
voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.

†

DANKBARE HERINNERING

AAN

Gustaaf VAN DE PUTTE

echtgenoot van

Anna VANDEN HENDE

° EINE, 18 april 1923

+ OUDENAARDE, 18 oktober 1983

Gisteren gaf je ons het leven
en voor ons was je sterk . . .
we noemden je "vader".

Vandaag leerde je ons het leven
en stond je ons immer bij . . .
we wisten je "vader".

Morgen laat je ons jouw leven
sterker dan de dood . . .
we danken je "vader".

In sterven ligt leven besloten. Met vader in
ons midden gaan we nu verder onze weg.

Goede God,
we vragen U :
Neem vader op in Uw vrede en wees voor ons
een teken, een steun om de opdracht
te volbrengen die hij ons meegegeven heeft :
"Wees goed voor elkander".

Wij vertrouwen U vader toe.
Help ons geloven dat wij allen,
over de dood heen,
in liefde met elkaar verbonden blijven.

Anna Vanden Hende,
kinderen en kleinkinderen,
danken voor uw gebed
en medeleven.

Namissen : dinsdag 15 november 1983, te 19 u.
15 december 1983 te 19 u. H. Barbara
29 december 1983 te 19 u. H. Antonius
12 januari 1984 te 19 u. H. Hart

Rouwdienst De Temmerman, Oudenaarde
Drukk. Hollaert, Oud.