

†

Dit is een dankbare herinnering aan

JOZEF VAN DE PUTTE

priester van het bisdom Gent

geboren te Kruishoutem op 28 april 1908
en overleden te Gent op 11 september 1977.

Hij werd priester gewijd te Gent

op 24 september 1938

en was achtereenvolgens

onderpastoor, De Pinte, 30.9.38

onderpastoor, Aspelare, 13.12.38

onderpastoor, Watervliet, 23.2.39

onderpastoor, Zwijndrecht, 31.7.41

onderpastoor, Waasmunster, 22.8.45

pastoor, Rozebeke, 30.9.58

pastoor, Sint-Maria-Lierde, 13.2.1966
tot 1.6.1973.

„De priester is een kruisdrager“... „Laat mij meer dienen dan verdienen“. Met deze woorden heeft hij zelf van het begin af van zijn priesterleven, het programma van zijn werken en leven uitgetekend.

Het beeld dat wij allen, die hem gekend hebben, van deze mens en priester het liefst in onze herinnering zullen doen voortleven is dit van een levensblij en gulle persoon die Gods schepping goed vond en dat heeft laten zien aan de mensen met wie hij omging. Het dierbaarste in het evangelie waren hem de Emmaüsgangers : daarin herkende hij zichzelf en daardoor toonde hij aan anderen de weg naar de Heer van het waarachtige leven.

Zijn levensavond is donker geweest en zijn kruis heeft hij moeten dragen. Maar zoals hij anderen leerde bidden heeft hijzelf, met de leerlingen van Emmaüs, altijd gebeden : „Blijf bij ons, Heer, het wordt avond...“

Door de tunnel van lijden en dood heen heeft hij nu zijn eigenlijke bestemming bereikt.

De families VAN DE PUTTE, BRACKE,
DE CLERCQ en DE VRIEZE

danken U omdat U hem zal gedenken.

Begrafenissen en Crematies huis Cornelis
Gentstraat 173, St.-Amandsberg, Tel. 51.14.31