

Ik geloof dat God voor mij het leven wil en niet de dood, de blijdschap en niet het verdriet en dat Hij bij mij is, vandaag en altijd tot in eeuwigheid.

†

Vroom aandenken aan

DE HEER

Jules, Gerard VAN DE PUTTE

**zoon van wijlen de Heer en Mevrouw
Jerome VAN DE PUTTE-Marie BEKAERT**

geboren te Sint-Lievens-Houtem op
27 januari 1926 en na een kortstondige
ziekte, zachtjes overleden in de kliniek
St.-Elisabeth te Zottegem op 13 maart 1986.

Gesterkt door de H. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke zegen.

Jules was een eerlijk, moedig en hulpvaardig mens. Voor zijn zestig jaar nog vol levenslust en energie. Tot een hardnekkige ziekte zijn sterk gestel langzaam ondermijnde en hem uiteindelijk op een ziekenhuisbed vastkluisterde. Na twee dagen van hoop op beterschap werd plots de dood onafwendbaar en zachtjes is hij van ons weggegaan.

Dierbare broeders, schoonzuster en familieleden : treurt niet om mijn heengaan ! Ik

heb in mijn leven zo dikwijls gezegd dat het onvermijdelijke moest gebeuren. Ook voor mij werd geen uitzondering gemaakt.

Mijn tweelingbroer André : wij waren het zo eens in onze betrachtingen. Samen hebben wij veel verwezenlijkt en wij hoopten ook samen van een rustige oude dag te kunnen genieten. God heeft het anders geschikt. Zijn wil geschiede !

Vrienden en kennissen : ik vertoefde zo graag in uw gezelschap. Blijft mijn aandenken in uw hart bewaren en bidt voor mij.

De families VAN DE PUTTE en BEKAERT,

**danken U voor de blijken van innige
deelneming in hun rouw.**

Druk. De Moor-Landrieu, St.-Liev.-Houtem
Begr. Mevr. M. Lamiroy, St.-Liev.-Houtem