

Dat zij ruste in vrede.



Bid opdat de Heer zijn eeuwige liefde
schenke aan Mevrouw

Julia, Georga Vandeputte

Echtgenote van de heer

Robert De Vleeschouwer

geboren te Maarke-Kerkem op 5 augustus 1930 en
godvruchtig overleden te Gent op 27 juli 1968.

Gesterkt door de HH.Sakramenten.

—
Gods Voorzienigheid is ondoorgrondeijk. Met ons klein menselijk verstand staan we dikwijls voor raadsels, die slechts in het eeuwig licht van Gods glorie voor ons klaar zullen worden.

Een goede en zorgzame huismoeder is vrij jong en onverwacht naar de eeuwigheid geroepen. Spontaan komt bij ons de gedachte op; waarom juist zo iemand die er nog nodig was? - Omdat we haar zo zeer beminden, laat haar afsterven zulk een diepe wonde in ons hart na. We weten echter dat God voor ons een liefhebbende vader is, die alles schikt volgens ons welzijn, ook nu als we het niet begrijpen. - Daarom zal Hij ook zijn troostende genade schenken aan allen die treuren om haar heengaan.

Dierbare Echtgenoot, graag had ik nog lange jaren aan uw zijde gewerkt en gezorgd voor onze kinderen; doch Gods wil gaat boven de schoonste menselijke verlangens. Ik bid O. L. Heer om moed en sterkte in uw verder leven.

Lieve Kinderen, blijft de trots van vader en bidt met hem samen om troost in deze dagen.

Vaartwel, lieve Ouders en Familielede, ik dank u allen voor wat ge voor mij gedaan hebt. Blijft mij gedenken in uw gebeden en in de H. Mis.

Heer Robert DE VLEESCHOUWER en zijn kinderen Anita, Eddy,
Guy, Sonja en Johan;

Heer en Mevrouw Hubert VANDEPUTTE-VALEPYN kinderen, klein-
kinderen en achterkleinkinderen;

De familie VANDEPUTTE-VALEPYN;

De familie DE VLEESCHOUWER-NOTERMAN;

danken innig om uw gebeden
en om uw blijken van deelneming

Drnk. Portois Schorisse.