

†

We vragen U met ons te bidden
voor de zielerust van

MEJUFFER

Julia, Mathilde, Octavie
VANDEPUTTE

Geboren te Nukerke op 30 mei 1908
en er godvruchtig overleden op 21 juni 1984
gesterkt door de H. Olie.

— — —

Hemelse Vader, ik zeg U dank.
Ik zeg U dank
voor dit leven.
Voor de grote tocht
die ik aan Uw hand mocht maken.
Nu de dood mijn hart heeft stil gelegd,
nu moet ik weer
de oude psalm gedenken, die
eens 't geluk voorspelde,
dat mij nu te wachten staat.
„Gij hebt mijn hart
van elke grens ontdaan,
mijn kleinheid en mijn leed
met blijdschap nu omgord.
Nu staat Gij wachtend op de drempel
om mij voor altijd op te nemen
in Uw vreugde, Vader, mijn God”.
(vrij naar ps. 30)

Geliefde broeders en zusters, dank voor uw
zorg en genegenheid.
Familie en vrienden, gedenk mij in uw gebed.

Mejuffer Alix VANDEPUTTE,
De Heer Henri VANDEPUTTE,
Mejuffer Leontine VANDEPUTTE,
De Heer Maurice VANDEPUTTE,
De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkin-
deren van wijlen Charles VANDERDONCKT-
VANDEPUTTE,
De families VANDEPUTTE-HEUVICK,

danken U zeer oprecht
voor de blijken van genegenheid
en gebeden.