

Dankbaar om wat hij voor ons was en deed,
doch volledig berustend in Gods Heilige Wil.

DE HEER

Lucien Vande Putte

echtgenoot van **Simonne Verleyen**

geboren op 2 mei 1925
overleden op 20 september 1986

Heer God,

Bij het begin van de herfst hebt Gij Vake naar U terugeroepen. Gaarne had hij in de herfst van zijn leven genoten van de vruchten van zijn werk. Zijn grote levensdoel was juist volbracht : hij heeft alles gedaan om onze toekomst en geluk veilig te stellen.

Hij had nog graag Pieter en Barbara groot zien worden in het warme licht van zijn herfst.

Almachtige God, Gij hebt er anders over beschikt. Wij buigen het hoofd en aanvaarden.

Vake is naar U teruggekeerd zoals hij zijn ganse leven geleefd heeft : in stilte en zonder iemand tot last te zijn.

Thuis blijft er een grote leegte achter. Bijna veertig jaar heeft hij samen met moeke liefde en leed gedeeld. We willen hem daarom waardig gedenken. Wij vragen U dan ook, God laat ons Vake, die nooit voor zichzelf geleefd heeft, bij U van de rust genieten die hij zo graag hier nog had beleefd.

Koen.

Mevrouw Simonne Verleyen,
Dr. en Mevr. Dr. Koenraad en Kathleen
Vande Putte-Degezelle,
Pieter en Barbara Vande Putte,
Mevrouw Julienne Vande Putte,

Zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen en zuster,

**danken U van harte,
voor uw bliken van kristelijke deelneming.**