

O, groot geheim van de dood ! Hoewel leert gij
ons kennen wat wij zijn in deze nietige wereld.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN MIJNHEER

Ludovicus-Octavus Van De Putte

echtgenoot van Mevrouw

Maria, Prudencia De Cock

geboren te Eksaarde, op 9 februari 1907, en er
godvruchtig overleden, op 15 oktober 1964, voorzien
van de HH. Sacramenten en de Pauselijke Zegen.

Lid van het Genootschap van het H. Hart.

Het is niet aan iedereen gegeven het huiselijk ge-
luk te mogen genieten tot in zijn oude dagen. Het is
een grote gunst van de hemel. De mens wordt hier
op aarde zo dikwijls bedrogen in de verwezenlijking
van zijn verlangens.

Louis was eenvoudig en rechtschapen, vriendelijk en
gedienstig. Hij was dan ook de vriend van iedereen.

De beproeving en de langdurige pijnen heeft hij
verduidig verdragen en al biddend het Weesgegroet
gaf hij zijn schone ziel terug aan God.

Heer, Gij weet hoe diep het afscheid van deze lieve
dode ons hart heeft geraakt. Het is een smart die
Gij alleen kunt stillen. Leer ons in het kruis, dat Gij
ons overzendt, het teken te zien van Uw Goddelijke
Voorzienigheid.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen,
voor u vooral is mijn heengaan zeer pijnlijk. Hebt
dank om de aanhoudende tedere zorgen waarmede gij
mij hebt omringd in mij ziekte. De goede God zal u
helpen en beschermen tot wij hierboven wederom
verenigd worden.

Beste broers, zusters, familie, vrienden en kennis-
sen, vaartwel en blijft voor mij bidden. Ik bid voor
uw geluk.

O. L. Vrouw van de Rozenkrans, bid voor hem.

Drukkerij R. De Maeschalck, Eksaarde



De Familiën VAN DE PUTTE,
DE COCK,
ANTHEUNIS,
VAN BASTELAERE,

danken U oprecht voor uw deelneming
in hun rouw en uw godvruchtige
gebeden tot zielerust van
de dierbare overledene.