



Dit aandenken nodigt U uit om te bidden  
voor

Mevrouw

## Margriet VANDEPUTTE

echtgenote van de Heer

**Michel VAN KERKHOVE,**

geboren te Sint-Kornelis-Horebeke op  
14 februari 1911 en godvruchtig overleden  
te Oudenaarde op 24 april 1974,  
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.  
Lid van alle godvruchtige genootschappen.

Heer God, Gij zijt een God van levenden  
en niet van doden. Luister naar ons nu wij  
onze medezuster aanbevelen aan Uw onuit-  
puttelijke goedheid.

Wij smeken U :

Dat Jezus ook tot haar mag spreken zoals  
Hij steeds tot de zieken sprak die Hij ge-  
nas : « Uw geloof heeft u gered », laat ons  
bidden.

God, onze Heer, wij bidden U verhoor ons.

Dat haar betrouwen in haar goddelijke Moe-  
der Maria, dat zij toonde, nu beloond worde  
en dat Maria haar geleide tot bij haar Zoon,  
laat ons bidden.

God, onze Heer, wij bidden U verhoor ons.

Dat bij haar man, kinderen, kleinkind en  
familie de dankbaarheid groter zij dan de  
droefheid om het heengaan en dat haar ge-  
dachtenis bij hen moge voortleven in weder-  
zijdse liefde, laat ons bidden.

God, onze Heer, wij bidden U verhoor ons.

Voor allen die haar met toewijding en zorg  
hebben bijgestaan en verzorgd in haar ziek-  
zijn, dat zij de vreugde ervaren van de  
trouw vervulde plicht, laat ons bidden.

God, onze Heer, wij bidden U verhoor ons.

Goede God, wij danken U om 't leven van  
deze moeder. Geef ons, wat wij vandaag met  
aandrang vragen en toon ons, dat Gij over  
de dood heen bij ons blijft. Wij vragen U  
dit alles door Kristus onze Heer. Amen

H. Cornelius, onze schutspatroon, b.v.o.

De families VANDEPUTTE, VAN KERKHOVE,  
DE VOS, TRUYEN,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van  
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel