

Geloofd zij Jezus-Christus, Amen.



BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW
MARIA VAN DE PUTTE

weduwe van

Mijnheer Cyriel VAN DER DONCKT

geboren te Zegelsem, op 22 maart 1887 en onvoor-
ziens overleden te St Maria-Horebeke, op 3 maart 1972
gezalfd met het H. Oliesel.

Wij hebben deze dierbare overledene gekend als ee
wijze en voorzichtige moeder die alles veil had voor
het geestelijk en tijdelijk welzijn van haar naastbe-
staanden

Het leven was voor haar niet altijd aangenaam want
vele jaren heeft zij de gezinslast alleen moeten dra-
gen maar zij betrouwde steeds op de Goddelijke
Voorzienigheid wel wetende dat de mens mikt maar
God beschikt.

Stilaan van krachten uitgeput gaf zij aan God haar
vrome ziel terug om nu eeuwig van het Zalig Gods-
aanschouwen te genieten.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en familieleden,
vaart allen wel en tot weerziens samen met vader bij
God. U mijn goede zoon bij wie ik mijn laatste jaren
heb gesleten u dank ik speciaal voor uw kinderlijke
liefde en warme genegenheid. Zij waren mij een zoete
troost. Dat God het u lone. Blijft mij allen gedenken
in uw gebeden en H. Missen. Op mijn beurt spreek
ik bij God voor u ten beste.

Heer Jezus, geef haar de Eeuwige rust.

R. I. P.

St Maria-Horebeke druk. De Glippele

Heer en Mevrouw Rufin LIÉTAR-VAN DER
DONCKT, kinderen en kleinzoon,

Heer en Mevrouw Helien VAN DER DONCKT-
COUTUER en kinderen,

Heer en Mevrouw Alain VAN DER DONCKT-
VANDECANDELAERE en kinderen,

Heer en Mevrouw Ghislain VAN DER DONCKT-
VERPOORT, kinderen en kleinzoon,

De families VAN DE PUTTE-DE CUBBER en
VAN DER DONCKT-VAN NIEUWENHOVE,

danken voor de bliken van
deelneming en gebeden.