

„Heer Jezus, Gij hebt onze zwakheid op U
genomen; laat ons delen in uw kracht.”



Tot vrome gedachtenis aan

MEVROUW

**Maria Margareta
Van de Putte**

weduwe van de Heer
Eduard DE DAPPER

geboren te Landegem op 30 mei 1891 en
overleden te Merendree op 11 oktober 1974.
Zij werd tijdig gesterkt door de Sakramenten
der Zieken en de Pauselijke Zegen.

Nooit weten wij wat de Heer voor ons be-
schikt: plots heengaan,... of een stil en lang
verkwijnen ? Een diep gelovig mens nochtans,
heeft bij voorbaat en gedwee, Gods heilige
Wil aanvaard.

Haar geloof moet tienvoudig groot zijn ge-
weest, om dapper de tienvoudige last van
haar gezin te dragen, en mede al de plich-
ten van haar godsdienst met voorbeeldige
stiptheid te volbrengen. Ook toen het niet
meer kon, verlangde zij nog naar de kerk.
Maanden stilliggen en wachten op de dood,
is haar laatste gebed, haar levensoffer ge-
weest.

Gelukkig maar, als ge dan geholpen wordt
en gesterkt door de zorgen van liefdevolle
handen. In het huis van haar kinderen heeft
moeder al die zorgen van volgehouden liefde
mogen ervaren. Daar was zij gelukkig en
dankbaar voor. Bij God bidt zij voor U.

Laten wij haar nu toevertrouwen aan de
liefde en barmhartigheid van die goede God.

Maurice De Dapper-Naert,
kinderen en kleinkinderen,
Aimé De Dapper-Lips, kinderen en kleinkind,
René De Dapper-de Schrijver,
kinderen en kleinkinderen,
Gaston Criel-De Dapper,
kinderen en kleinkind,
Irené Devooght-De Dapper en kinderen,
André De Dapper-(Cocquyt †) en kinderen,
Irené Standaert-De Dapper en kinderen,
Honoré De Dapper-Wieme en kinderen,
De families Van de Putte, De Dapper,
Verhegge en Vincent,

danken U voor uw gebed en blijken
van deelneming in hun rouw.

Begraaf. O. Geirnaert - Merendree — Tel. 71.60.2t
Druk De Dapper - Evergem 2