

Zij sterven geen onvoorziene dood, die er zich dagelijks op voorbereiden door echt kristelijk te leven. Nav. Xti



BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW

**MARIE, CLARA VAN DE PUTTE**

WEDUWE VAN MIJNHEER

**GUSTAAF POLFLIET**

Geboren te Landskouter de 3 april 1891. godvruchtig overleden te Moortsele de 28 maart 1962. Voorzien van het H. Oliesel in extremis.

Een sterke vrouw gelijk er staat in het H. Schrift heeft ons verlaten om de eeuwige beloning voor haar schoon leven te ontvangen. Iedereen weet waar zij ter kerke kwam hoe zij oppaste in de goddelijke diensten, op tijd en stond godvruchtig tot de H.H. Sacramenten naderde en een mens was van groot geloof. Toen wij haar een bezoek brachten zo 'n twee dagen voor haar onverwacht heengaan en wij haar onze diensten aanboden, zegde zij ons met luide stem en blijmoedigheid: „morgen mag ik opstaan” alsof zij weer een pacht van jaren zou ondernemen en weer een werkzaam leven. leiden. Maar de mens wikt en God beschikt: Onze Lieve Heer heeft haar ineens naar de hemel geroepen om haar te verenigen met haar goede en getrouwe man

Dierbare familieleden, ik had nog gaarne onder U verbleven, ik was zo gelukkig. Dank voor uw tedere zorgen en medehulp, ik bid voor U opdat gij allen eensgezind en christelijk zoudt blijven. Gelieve mij ook dikwijls te gedenken in H. Mis en gebeden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. 7 j. en 7 q.

De Familien VAN DE PUTTE, POLFLIET,  
BOGAERT en VAN ACKER,

Diepgevoelig aan uw blijken van kristelijke deelneming in rouw en gebeden bedanken.

Uitg. J. Hofman