

Heer, Gij hadt ze ons gegeven tot ons geluk, we
geven ze U weder zonder morren, doch met het hart
vol droefheid. *H. Ephrem.*



ZALIG AANDENKEN

van Juffrouw

MARIE-JOSÉ VAN DE PUTTE

dochter van

EMIEL en van MARIE DHONDT

geboren te Mooregem den 7 Maart 1921 en godvruchtig
overleden te Bevere-Oud. den 23 Mei 1946,
getrouwt en gesterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

Door Gods hand is de blanke liele weggenomen, en
geplant in den Hemel waar zij eeuwig bloeien zal vóór
den troon van God. Haar leven was een voorbeeld,
haar sterven eveneens: In haar langdurige en pijnlijke
ziekte stichtte zij allen die haar naderden, door haar
kristen-geduld en volle onderwerping aan Gods H.Wil.
- In 't toppunt van haar lijden riep ze naar haar Moe-
der uit den Hemel «Maria, troosteres der bedrukten,
bid voor mij» en ze voelde zich verhoord.

Teerbeminde ouders, broeders, zusters en bloedver-
wanten, ik dank U voor de goedheid en bezorgzaam-
heid waarmede gij mij binst mijn ziek-zijn hebt om-
ringd. - God zal er U om loonen. Vaartwel en tot
wederziens in den Hemel.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.)

R. I. P.

DRUK. A. VAN NESTE. BEVERE (OUD.)

Heer en Vrouw Emiel VAN DE PUTTE-DHONDT;
Heer en Vrouw M. LAMON-VAN DE PUTTE en kinders;
Juffrouw Anna VAN DE PUTTE;
Heer Julien VAN DE PUTTE;
De familiën VAN DE PUTTE en DHONDT;

*Danken U van harte voor uw innige deel-
neming in den rouw en om uw gebeden.*