

BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER

Maurice VAN DE PUTTE

zoon van wijlen Gustaaf VAN DE PUTTE
en Mevrouw Irma WILLE

geboren te Merendree 19 januari 1916 en schielijk
overleden te Landegem 18 januari 1972.

Oudstrijder 1940 - 1945.

Bij het vernemen van Maurice zijn overlijden werden wij allen verrast. Amper 56 jaar, nog fris en levenslustig ging hij elke dag naar zijn werk. Ook die morgen trapte hij met zijn fiets naar het station, om zijn dagtaak te volbrengen. Helaas, hij bereikte het niet, gegrepen door een koude noorderwind. Hoe broos toch is het leven van de mens !

Maurice was een goeie jongen, zeer gevoelig voor een beetje vriendschap, dankbaar voor een kleinde dienst. Hij was iemand met een hart die graag iets kreeg maar even graag een dienst bewees, onvermoeid en met een groot hart heeft hij gezorgd voor zijn zieke moeder en niets was hem te veel als hij maar plezier kon doen. Voortaan zal moeder zijn opbeurende bezoeken moeten missen. Dat is de schoonste karaktertrek van Maurice. Geen wonder dat hij vele vrienden had, die met hem goed over de baan konden. Wij danken de Heer voor dat schone mensenleven dat ons eigen leven rijker, schoner en aangenaam maakte, zijn leven was ongekunseld maar oprecht en rechtuit. Zo zijn wij

er zeker van dat Mauriken hoewel plots gestorven toch niet onverwacht en met ledige handen voor zijn Rechter is verschenen, zodat hij nu reeds van Diens schoonheid en heerlijkheid mag genieten.

Beste Moeder, elke zondag stond ik bij U om U een bezoekje te brengen, ik zag dat U dat aangenaam was, graag was ik nog dikwijls gekomen om U een woordje van opbeuring te geven maar de Heer heeft het anders beschikt, Hij heeft mij plots meegenomen naar zijn hemels Paradijs waar ik voor U kan blijven bidden. Beste Moeder, goede Zuster en Schoonbroer, vaart wel en bidt voor mij.

Vrienden en kennissen dank voor uw genegenheid en vriendschap, bestendig onze vriendschap door uw vroom gebed.

De familiën VAN DE PUTTE en WILLE,

**danken om uw deelneming
in rouw en gebeden.**

Begravenissen Antoine DE BOEVER-DRIJOEL.
Markt 141, Deinze - Tel. 76.30.64.