

Introibo Ik zal opgaan naar het altaar van de Heer.
H. Mis.



TOT VROOM AANDENKEN

van

Weleerwaarde Heer RAPHAEL VAN DE PUTTE

geboren te Bevere-Oudenaarde, op 3 januari 1913;

priester gewijd te Gent, op 19 april 1936;

leraar aan het St.-Maartensinstituut te Aalst
op 4 september 1936;

leraar en subregent aan de Middelbare en Hogere
Technische school te Aalst op 7 augustus 1950;
directeur van het internaat "O. L. Vrouw Onbevlekt",
te Aalst op 19 augustus 1954;

nam ontslag als dusdanig op 31 augustus 1959;

leraar aan de Middelbare en Hogere Technische school
te Aalst,

plots overleden te Wannegem-Lede op 23 januari 1960,

*gesterkt door het H. Oliesel "in extremis",
en de pauselijke zegen.*

De Heer was zijn deel. Van jongs af hoorde hij de stem van de Meester die hem in dienst riep van een hoog ideaal. Hij zou er nooit aan versagen, doch met de dagen, groeide nog in hem de stage vastheid en de stuwende overgave aan zijn heilige roeping. Want vooral was hij een vroom priester. Midden zijn druk werk en gedurende zijne lange ondernemende ziekte "ging hij het altaar op, waar hij, met Christus verbonden, de kracht van het dagelijkse offer vond. - Die geest van deze verbondenheid, drong door in al zijne woorden en daden.

Hij was "vervuld met de geest van wijsheid en verstand.. Hij was niet de man van het gemakkelijk vergelijk, maar de man uit één stuk, die dwardsdoor zag, een vaste lijn trok en handelde. Zijn oordeel was raak en met gezag bekleed. - Ontelbaren schonken hem hun vertrouwen en niemand liet hij ongetroost of ongehouden heengaan. Berekening kende hij niet, en vond normaal voor enieder, alles te zijn. Zijn werkkraft en dynamisme waren onbegrensd: zijn sterk gestel zou erdoor bezwijken op jeugdige leeftijd. Hij was de gezochte vriend, die met sprankelende, fijne humor en onverwoestbaar optimisme, levensvreugde en moed schonk.

Hij was de gevierde leraar en de degelijke opvoeder. Schitterend begaafd en met grondige belezenheid, wist hij de godsdienst aantrekkelijk en totaal verantwoord voor te stellen. Hij beleefde wat hij voorhield en geen wonder, dat ontelbare studenten, bij hem aanklopten om leiding en raad. Als Directeur, bracht hij zijn geliefd internaat, tot een stevig geheel, waar het goed was te wonen.

"Serve bone., Goeie dienaar van de Heer, treed binnen in de vreugde van de eeuwigheid.

Geliefde moeder, ik kwam zo graag bij U, om van uwe zachte aanwezigheid te genieten. Ik dank U van harte voor al hetgeen U voor mijn opleiding hebt gedaan, voor uwe zelfvergetenheid, uwe tedere liefde. Zo dikwijls hebt U mij opgewacht, nu wacht ik U op in de hemel, waar geen scheiding nog bestaat. Bid voor mij.

Dierbare zuster en broers, wij waren één rond moeder. We deelden immer vreugde en leed. Blijft verenigd en gedenkt uw broer priester in eeuwigheid, die voor U zal blijven ten beste spreken.

Familieleden en vrienden allemaal, hebt dank om uwe genegenheid en vriendelijke bejegening.

Dierbare collega's, ik reken op uw memento.

Dat hij ruste in vrede. Amen.

Mevrouw René VAN DE PUTTE, *zijn moeder*;
Mijnheer en Mevrouw Remi DE POURCQ - VAN DE
PUTTE, kinderen en kleinkinderen.

Mijnheer en Mevrouw Charles VAN DE PUTTE-
VAN COPPENOLLE en kinderen.

Mijnheer en Mevrouw Daniël VAN DE PUTTE-
MOERMAN en kinderen.

Mijnheer en Mevrouw Zeno VAN DE PUTTE-
DELBEKE en kinderen.

Mijnheer en Mevrouw Gerard VAN DE PUTTE-
VAN DE MEULEBROECKE en kinderen.

*zijn zuster, broers, schoonbroer en schoonzusters,
neven en nichten*;

De familieën VAN DE PUTTE-DE PRAETERE.

Zeereerwaarde Heer Directeur en leraren van het Instituut
Maria Onbevlekt v. de Technische school te Aalst

DANKEN U voor de deelneming
in de rouw en gebeden.

Bevere, drukk. G. Van Heddegem.