

Wanneer mijn werk gedaan zal zijn,  
mijn adem stil, mijn ogen dicht,  
dan geeft God aan mijn heil zijn eerste begin...  
(Anton Van Duinkerken)

+

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

## Remi-August VANDEPUTTE

weduwnaar van Mevrouw

MARTHA DESMET,  
echtgenoot van Mevrouw

ESTHER HIMPE,

geboren te Waregem op 6 september 1920 en  
godvruchtig overleden te Opbrakel  
op 27 november 1963.

Bediend door de H. Sacramenten der zieken en de  
Pauselijke Zegen.

Hij was lid van de Boerengilde.

Broos en teer als kristal, zo helder en schoon is  
het geluk in een mensenleven. Alvorens men het  
goed beseft en bezit... springt het stuk en bezaait  
het verder leven met scherven van bitter verdriet.

We zullen vader missen, die ons gezin met liefde  
en moed en met sterke hand heeft opgebouwd en  
door noeste arbeid wilde verder leiden... Hij hield  
van het leven, van zijn akker, zijn vee­stapel, van  
zijn werk thuis en op het veld.

Niemand beter dan de zijnen kunnen het zuiver  
gehalte van zijn goede inborst en persoonlijkheid  
beseffen : Hij was verstandig, begrijpend, ervaren in  
zijn vak, onbepikt gediens­tig voor zijn bure­n en  
medeburgers. Het was in die korte tijds­panne die  
hem door de Voorzienigheid werd toegemeten een  
hard maar schoon leven, getekend met de kruisen  
der beproeving, dat zijn hoogrepunt kende in het  
afsterven van zijn eerste jonge vrouw en nu door  
wat niemand zou durven vermoeden, een vlug on-

dermijnende ziekte, zijn eigen groot levensoffer.  
Wreed en onverbiddelijk heeft de dood voor de  
tweede maal toegeslagen en een jong gezin en brave  
familie in diepe rouw gedompeld. Als kristenen  
buigen wij voor Gods ondoorgrondelijke raadsbe-  
sluiten.

Mijn beminde echtgenote en de steun van mijn  
streven, we werden in enkele jaren zo zwaar be-  
proefd in ons gezin. Voor U als voor mij zal Gods  
Wil de uwe zijn omdat ik nog inniger in zijn Lief-  
met U verenigd blijf. Ik begrijp uw groot verdriet;  
de scheiding is zwaar, het leven gaat verder, vraag  
steun en troost van hierboven. Ik dank U om uw  
toegewijde liefde, uw goedheid en trouw.

Mijn geliefde kinders, Vader heeft niets onverlet  
gelaten om u een verzorgde opvoeding te geven en  
uw toekomst te verzekeren. Hoe gaarne had ik u  
aan onze Vlaamse haard zien opgroeien, hoe gaarne  
heb ik voor u gewerkt. Betoont uw dankbaarheid  
en groeit op in eer en deugd. God zegene en be-  
ware U.

Geliefde ouders, schoonouders en familie, een  
zware slag treft U. Uw geloof en gebed zullen U  
versterken. Hartelijk dank voor alles.

Heer, geef hem de eeuwige rust.

---

### De Families

VANDEPUTTE,  
LIESENS,  
HIMPE,  
DEWAELE,  
DESMET,  
D'HOSSCHE,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van  
kristelijke deelneming en danken U.

---

Uitg. S. Gyselinck, Opbrakel