



Dit aandenken weze U een uitnodiging tot gelovig gebed voor de zielerust van

### de heer Robert-Henri VAN DE PUTTE

echtgenoot van Mevrouw  
Grabriëlle THEVISSSEN  
Oud-strijder 1940-1945

Hij werd geboren te Leupegem op 25 januari 1912 en is er Gods eeuwigheid ingetreden na een kortstondige ziekte op 29 september 1976, gezalfd met de H. Olie.

Hoe verandert in dit uur van dood en rouw de kijk op de aardse dingen.

Hoe worden menselijke vreugde broos en menselijke plannen en berekeningen kortzichtig.

Hoe vergankelijk is de werkelijkheid van deze wereld in het licht van Gods eeuwigheid. Vreugde en lijden liggen in een mensenleven zo dicht bij elkaar... even dicht geboorte en dood. Terecht schreef St. Paulus: «Dit zeg ik U, zusters en broeders, de tijd is kort en voorbij gaat de gedaante van de wereld». De boodschap bij deze scheiding van twee die elkander verstonden en beminden is een boodschap van loslaten en onthechting; eenmaal zullen we alles verliezen, behalve God.

Vader in de hemel, Robert die ons zo duurzaam was is van ons weg en naar U

toegegaan. Wij verstonden elkander zo goed en wisten in ons leven vreugde en leed te delen. We voelden ons veilig bij elkaar. Onze gedachten en betrachtingen vulden elkaar aan. Onze zondagsmis in de parochiekerk was een dank en hulde aan God, bij voleinding van onze arbeidsweek en begin van een nieuwe week.

Wij weten het allen: de overledene was een rechtschapen, vriendelijk, gedienschtig man, op die manier heeft hij God gediend, naar best vermogen. En God, die weet wat er in het verborgene van 's mensen hart leeft, zal hem zijn barmhartigheid tonen. Wij kunnen alleen bidden, dat het eeuwig licht ook voor hem moge opgaan. Mijn lieve vrouw, we hebben blijmoedig lief en leed gedeeld, gij zijt mij altijd een steun en een zorg geweest. Dank U voor uw leven dat ge met mij gedeeld hebt. Mijn zusters en broers, we waren zo echt aan elkander verbonden. Laten wij deze band nog verstevigen door ons gebed, opdat God U beware en mij moge opnemen in zijn eeuwige vreugde.

Beste vrienden, ik heb steeds getracht in vriendschap, rechtvaardigheid te dienen om van de sport iets edels en vereffends te maken. Blijft eensgezind en vergeet Uw voorzitter niet.

H. Amandus, bid voor ons!

---

De families VAN DE PUTTE-HAELTERS  
THEVISSSEN-WALLEZ, bedanken.