

Alles is geschied gelijk het den Heer behaagde.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mevrouw

Eugenie Van Der Aspoilden

Echtgenote van Mijnheer

LOUIS GEZEL

Geboren te ELST, de 22 December 1891, en aldaar  
godvruchtig overleden de 18 December 1951.

Voorzien van de H. H. Sacramenten der Stervenden.



Mijn ziekte was ongeneesbaar. Geen middelen konden mij helpen. Nochtans ik heb gezwegen, geen klacht is mij ontsnapt omdat gij het waart, o Heer, die mij beproefdet. Ps 38

Van deze brave vrouw mag met recht gezegd worden dat zij de achtung genoot van gans haar omgeving.

Zij was vriendelijk en dienstvaardig tegenover iedereen, daarom telde zij vele vrienden. In haar levendig geloof putte zij den moed om met gelatenheid en onderwerping aan Gods wil haar lasten en lijden te dragen. Die met Christus lijdt zal met Hem verheerlijkt worden, in deze hoop berustte zij.

Bemide Echtgenoot en Moeder voor U beiden is mijn heengaan 'n groot verlies, maar scheidt moed, de Heer zal u troosten en opbeuren als gij tot Hem uw toevlucht neemt. Bemide Familie en Vrienden, vaartwel en bidt voor mij.

H. Hart van Jesus, ik heb betrouwen op U. 300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. 300 d. afl.

R.

I.

P.

Mijnheer Louis GEZEL ;

Mevrouw Wed. Florent VAN DER ASPOILDEN, geboren  
Marie WATTÉ ;

De Familien VAN DER ASPOILDEN, GEZEL, WATTÉ en  
GHUIS,

DANKEN U voor Uwe deelneming  
en gebeden in onzen rouw.