

Heer...
leer ons in geloof
aanvaard...
wat ons hart niet kan!

†

Aandenken aan

Mevrouw

Augusta VAN DER BEKEN

echtgenote van de heer **Camiel CAREEL**

geboren te Aarsele op 2 december 1906 en
overleden in de kliniek te Waregem, op
5 september 1984, gesterkt door het
H. Sakrament der zieken.

Lid van K.B.G.

—

Haar echtgenoot:

Camiel CAREEL

Haar kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkind:

Daniël CAREEL (†) - Noëlla DESMET
Monique CAREEL
Johan DAVID - Caroline CAREEL en Davina
Ingrid CAREEL
Chantal CAREEL
Anja CAREEL

De families VAN DER BEKEN - VAN HOECKE -
CAREEL - NEIRYNCK.

Danken voor:

uw gebed,
uw bloemen,
uw sympathie,
uw meelevens.

Ach, 't bitter leven is zoo kort:
van als het kind geboren wordt
tot dat het sterft, een stonde maar,
al duurde 't leven honderd jaar!
Ik stierf; na lang geleden pijn
en mochte ik niet genezen zijn,
ofschoon ik, Camiel welbemind,
ofschoon ik, Moniekske, mijn kind
zoo geren, ach, zoo geren zag:
hij kwam, de bittere stervensdag!
Ik leef nochtans en derf niet meer
dat leven dat in God den Heer,
de doop mij gaf, de dood mij bracht,
en dat u, man en kind, verwacht!
Vaartwel, vaartwel, wij scheiden maar
voor korten tijd: vaartwel.. TOT DAAR!

Rouwond. Vande Vijver - Druk. De Waele Zulte