

Gelukkig die in God geloven  
Als diepe wonden 't herte slaan l... G. G.,

## BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

### AUGUST-LEON VAN DER BEKEN

zoon van wijlen

Petrus en Hortence DE TEMMERMAN

geboren te Nederbrakel de 22 September 1913  
en bij ongeluk op zijn werk overleden te Hensies-  
Pommeroeul de 22 October 1954.



Wat een wrede en pijnlijke slag is dit overlijden! Een doorbrave flinke jonge man; de grote steun van zijn oude moeder wordt aan de liefde der zijnen ontrukkt terwijl hij rustig zijn dagelijks zware werk volbrengt in de diepe, donkere koolmijn!

Wat is het leven van de mens toch vergankelijk en nietig! Alles is dan ook ijdelheid hier op aarde tenzij God te beminnen en hem te dienen om zijn ziel zalig te maken!

De dierbare overledene had gelukkiglijk in die zin de betekenis van dit aardse leven opgevat want boven alles was hij een plichtbewuste jonge man gebleven: vol eerbied en toewijding voor zijn brave goede moeder, vol ijver voor het werk, voorbeeldig in het onderhouden van zijn gebeden en christelijke plichten. Kortom voor onze mijnwerkers die in zoveel geestelijke gevaren willens nilens moeten vertoeven, was hij een voorbeeld van kristene Arbeider gebleven!

Mijn goede Moeder, wat moet de nieuws tijding van mijn ongelukkig overlijden U pijnlijk zijn gevallen, want het is toch zo onvoorziens gebeurd! Ik meende U te zullen mogen bijstaan tot uw laatste snik en helaas ik moet U alleen laten. Wij waren samen, moeder en zoon, toch zo gelukkig in ons nederig ouderlijk huisje. O. L. Heer heeft het nu anders geschikt! Onderwerpen we ons aan zijn

Aanbiddelijke en Heilige Wil. Intussen bid ik God opdat we samen in de Eeuwigheid weerom zouden mogen gelukkig wezen. Bidt intussen veel voor mij.

Dierbare broeders en zusters, ik vertrouw U uw moeder toe, want zij zal uw troost en steun nodig hebben in haar oude dag. Vergeet mij niet in uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

De 4 akten voor de overledene a. u. b.

†

Mevrouw Petrus VAN DER BEKEN,  
geboren Hortence DE TEMMERMAN,  
kinderen en kleinkinderen:

De Familiën VAN DER BEKEN-DE  
TEMMERMAN;

Bedanken U oprecht voor  
de bliken van deelneming in  
rouw en gebeden.

---

Nederbrakel Druk. We O. Surdiacourt.