

Eenvoudig ging hij door het leven,  
Een blijde lach, een lieflijk woord, een stil gebaar,  
Dit al, uit liefde aan vrouw en kindren gegeven.  
Al zijn werken waren goed,  
Zijn vaderhart, o 't was zo oprecht en waar,  
Daarom, o God, hoe groot zal zijn beloning wezen!

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

## Cyriel Van Der Beken

weduwnaar in 1e huwelijk van  
Maria-Hortensia DE CUBBER,  
in 2e huwelijk van Marie DE WOLF,  
geboren te Nederbrakel de 21 oogst 1885 en er op  
plotse wijze uit dit aardse leven genomen  
de 19 maart 1961,  
gesterkt door het H. Oliesel "in extremis".  
Lid van de Bond van het H. Hart.  
Oudstrijder - Invalid 1914-1918.  
Ridder in de Kroonorde met zwaarden.  
Ridder in de Orde van Leopold II.  
Vuurkruis - Oorlogskruis.

De mens en weet vandage niet, wat morgen hem  
kan brengen, noch hoe, noch waar de felle dood  
hem in de weg kan springen. G. Gezelle.

De ervaring van die waarheid werd het lot van  
hem die ons thans zo plots is ontvallen. Het komt  
er dan ook op aan gereed te zijn om door de Heer  
ontvangen te worden.

De duurzame overledene had op deze zondag het  
H. Misoffer bijgewoond en had tevens O. L. Heer  
voor de laatste maal in de H. Kommunie ontvan-  
gen. Hij was gereed voor de Heer. Het was vandaag  
ook het feest van de H. Jozef. Daarom ging hij,  
zoals hij dikwijls deed, naar de bedevaartkapel van  
de H. Jozef op de Toep, om daar zijn hulde te  
brengen aan de grote heilige voor wie hij zo een  
grote devotie had. Dit werd ook zijn bedevaartocht  
naar de hemel.

Duurbare kinderen en familie, hoe pijnlijk ook  
mijn heengaan voor u weze, toch zult ge er op na-  
denken dat mijn leven niet is uitgegaan, maar te-  
gen een beter verwisseld, waar we eens allen zullen  
verenigd worden.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust. 300 d. afl.



De families VAN DER BEKEN, DE CUBBER en  
DE WOLF,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van  
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. O. Surdiacourt, Nederbrakel