

DANKBAAR AANDENKEN AAN



DE HEER

Gustaaf VAN DER BEKEN

echtgenoot van Madeleine D'HAeyer

geboren te Nederbrakel op 1 augustus 1920
en overleden in het Burgerlijk Ziekenhuis
te Ronse op 24 januari 1997,
gesterkt door het sakrament
van de ziekenzalving.

Oudstrijder-Militair Strijder 1940-1945.
Lid bond N.S.B. afdeling Brakel.
Vereremerkt met verschillende eretekens.

Wie heeft ooit meer gedaan voor zijn kinderen dan jij pa? Niets was je ooit teveel. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat heb je gezwoegd voor ons. Fier als een gieter keek je op je werk neer. Niet alleen voor ons, ook andere familieleden en vrienden heb je met hart en ziel geholpen. Kortom, jij hebt je hele leven ten dienste gestaan van iedereen.

Toen wij het huis uitgingen heb je het moeilijk gehad. Maar telkens als wij naar huis kwamen stond ge ons fier op te wachten met voor elk van je kinderen een bakje met verse groenten. Dit missen wij voortaan.

Telkens er een kleinkind geboren werd, kon je geluk niet op. Je was overbezorgd om hen. Ze noemden je liefdevol pépéken.

Toen ma op de sukkel ging deed jij het huishouden, je deed alles voor haar, en het is je gelukt haar er weer bovenop te krijgen.

Maar toen begon jouw lijdensweg. Twee zware knieoperaties begonnen u stilaan af te takelen. En van toen af hebben ma en wij, al het mogelijke gedaan om uw leven nog zin te geven. Helemaal, het ging steeds minder goed en uiteindelijk hebben wij met spijt in ons hart u moeten toevertrouwen aan de goede zorgen van het ziekenhuis. Wij hadden geen andere keuze pa. Uw lijdensweg heeft drie lange jaren geduurd, wij keken hulpeloos naar jou op je ziekbed. Nooit zullen wij weten hoeveel pijn je hebt moeten dragen. Jij klaagde nooit. Je achterkleinkindjes keken met vragende oogjes naar hun pépé.

Nu je voorgoed heengegaan bent, is ons verdriet groot. Maar de gedachte dat wij alles gedaan hebben wat wij konden is voor ons een troost.

Wij zullen je missen pa.

Wij beloven je, voor ma goed te zorgen.

Bedankt voor alles.

Je kinderen en kleinkinderen.

Namis : vrijdag 28 februari 1997 om 18.30 uur.

De families :

**VAN der BEKEN, D'HAeyer, DE CUBBER
DE WOLF, VAN DER LINDEN**

danken U voor de blijken van medeleven.