

Schrei niet, en als uw oog het doet
Uw hart zij fier om zulk een vader.

† BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

JULES VAN DER BEKEN,

echtgenoot van Mevrouw SYLVIA WIEME,
geborene te Kruishoutem, den 5 December 1872 en
er godvruchtig overleden den 26 October 1948.
Voorzien van de laatste HH. Sacramenten.
Lid van 't Genootschap van den H. Franc.-Xaver.

Een man van eer en plicht is van ons heenge-
gaan; godsdienstig en werkzaam diende hij den
Heer door het vervullen van zijn dagelijkse
plichten.

Met Gods zegen heeft hij door zijn welsprekend
voorbeeld, door zijn noesten arbeid, zijn onver-
poosde zorgen in liefdevolle samenwerking
met zijn echtgenote 'n schoon gezin opgebouwd.
Zijn kinderen en kleinkinderen zullen opstaan
om hun zo voortreffelijken vader te roemen, en
God zal hem de kroon geven die Hij voor zijne
trouwe dienaren heeft voorbereid.

Gelukkig om het ontvangen der laatste HH.
Sacramenten heeft hij zich rustig en stichtend
op den dood voorbereid, hij kende geen vrees
maar rekende vol betrouwen op Gods vader-
lijke barmhartigheid.

Zijn kinderen mogen de gedachtenis aan dit
schone voorbeeld als het kostbaarste erfdeel
bewaren.

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, ik heb
getracht voor u een goede vader te zijn, en in
mijn ouden dag was ik gelukkig om uw geluk.
Blijft elkaar vol liefde steunen, staat moeder
ter zijde en bidt voor mijn ziel erusi, dan zal
Gods zegen steeds met u blijven. Blijft uwe
plichten gefrouw zoals uwe ouders het u heb-
ben geleerd, want 't ware geluk is in de trouwe
plichtsvervulling gelegen.

Vaartwel en dat de Heer met u zij.

R. I. P.

Mevrouw Jules VAN DER BEKEN-WIEME.

Mijnheer en Mevrouw Leon VERHOEYEN-VAN DER BEKEN en kinderen,
Mijnheer en Mevrouw Gomar VERHOEYEN-VAN DER BEKEN en kinderen,
Mijnheer en Mevrouw Jules MESTDAGH-VAN DER BEKEN en kinderen,
Mijnheer en Mevrouw Cyriel VAN DER BEKEN-DE WINTERE en kinderen,
Mijnheer en Mevrouw Jozef VAN DER BEKEN-DELANGHE en kind,
Mijnheer en Mevr. Maurice VAN DER BEKEN-VAN CEULEBROECK en kind,
De familiën VAN DER BEKEN, DHUYVETTER, WIEME en VINDEVOGEL,

Bedanken U innig om de gebeden en
blijken van genegenheid.