



Dankbaar nemen we afscheid van

DE HEER

Julien VANDER BEKEN

**echtgenoot van Mevrouw
Julienne VANDEN BERGHE**

geboren te Eine op 28 april 1909 en
godvruchtig overleden te Maarkedal
op 26 september 1993,

gesterkt door de Heilige Sakramenten der Zieken.

Lid van de Kristen Bond der Gepensioneerden.

Julienne VANDEN BERGHE *zijn echtgenote ;*

Guido en Yvette VANDERLINDEN - VANDER BEKEN,
Dirk en Rita VANDER BEKEN - VANDERLINDEN,
zijn kinderen ;

Zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen,

De families VANDER BEKEN - WAELKENS en
VANDEN BERGHE - VAN ASSCHE,

danken U voor de blikken van medeleven.

Pepé,

je bent oud mogen worden, we hebben je lang bij
ons mogen houden, maar sinds vorig jaar zagen
we je met pijn in het hart achteruit gaan.

Je heengaan doet ons nog meer pijn omdat je ons
pepé was,

geconcentreerd de kleuren kiezend op je
schilderspalet,

op een afstand achter je kleinzoon fietsend,
toen die voor het eerst "alleen" naar school ging,

samen met memé ijverig aan het werk in
jullie tuintje,

kinderlijk blij als je bij het kaartspel "goeie
kaarten" kreeg, of als je bij kwissen op

T.V. het antwoord eerder kende dan de
kandidaten,

samen met je achterkleinkinderen
blokkentorens bouwend,

bezorgd om je familie, zo blij als het ons
goed ging,

...

Alleen de herinneringen blijven, aan iemand met
een scherp verstand, artistiek begaafd, rechtvaardig
en vooral zo zeer begaan met zijn familie.

Dank U pepé.

Namis op 28 oktober om 19.00 uur

Confrerie van de H. Barbara op 18 november om 19.00 uur

Confrerie van de H. Antonius op 7 december om 19.00 uur