



Tot liefdevolle gedachtenis aan

**DE HEER**

**KAREL VAN DER BEKEN**

weduwnaar van mevrouw

**ANNA VAN DER LINDEN**

geboren te Erwetegem, op 18 januari 1909

Oudstrijder 1940-1945

en aan zijn echtgenote

**MEVROUW**

**MARIE-JEANNE BRACKEVA**

geboren te St.-Maria-Oudenhove, op 4 mei 1927

beiden te Zottegem overleden bij een smartelijk

ongeval, op 22 februari 1980,

gezalfd « in extremis ».

---

Voor uw meevoelen en uw gebed danken U :

Paul en Rita Lievens-Van der Beken,                   hun kinderen,  
Carla Lievens,   hun kleinkind,  
Augusta De Campenaere,   haar moeder.

**De families Van der Beken, De Potter, Brackeva,  
De Campenaere, Van der Linden en Schollaert**

« Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,  
dat is de dood aanvaarden, de vrede en de strijd,  
de dagen en de nachten, de honger en de dorst,  
de vragen en de angsten, de kommer

en de koorts.

Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,  
dat is de Geest aanvaarden die naar het Leven  
leidt ;

de mensen niet verlaten,  
Gods woord zijn toegedaan,  
dat is op deze aarde in liefde blijven gaan. »

God, onze Heer, wij verstaan het niet... Wij  
hielden, zo van hen ! Zij hielden zo van ons !  
Wij, hun kinderen hadden hun genegenheid en  
aanmoediging nodig, zoals zij hun vreugde von-  
den in ons en zich zo innig verblijdden in hun  
liefste Carla. Er was nog een goede oude moe-  
der om op te beuren. Er waren zovele naastbe-  
staanden met wie ze diep verbonden leefden.  
Er waren zovele echte vrienden...

Zovelen die hen beminden, zovelen die hen  
waardeerden om hun eenvoudige rustige vriend-  
schap en dienstbaarheid, om de vrede en de  
goedheid die van hen uitstraalde ; en het geluk  
dat zij bezaten van in het hart, en vermochten  
mild en gul te delen met vele anderen.

Ja, zoveel geluk samen gedeeld, zoveel ge-  
borgenschap in elkaar gevonden en aan anderen  
geschonken. En plots...

God, schenk ons inderdaad uw Geest om te  
kunnen aanvaarden, het leven op aarde, maar  
ook de dood. Uw kracht om verder dit leven,  
Uw gave, aan te kunnen en in liefde onze taak  
te vervullen. Schenk ons die kracht omdat wij,  
ondanks alles, geloven dat Gij Liefde zijt, bron  
van Leven dat nimmer verloren gaat in de ver-  
rezene Jezus Christus.

Zij waren gelukkig en maakten ons gelukkig ;  
Heer, geef hen nu het Geluk voor altijd in U,  
dieper dan ooit verenigd met elkaar, en ook  
met ons, in U die zijt en altijd zult bestaan.

---

Druk. W. Leenaert - Erwetegem