

H. Hart van Jezus, hoop van die in U sterven, ontferm U onzer.  
Lit. H. Hart.



## BID VOOR DE ZIEL

van

# MARIA-THERESIA VAN DER BEKEN

weduwe van

VICTOR-ADOLF MALAISE

geboren te Nederbrakel,  
de 24 September 1876 en er godvruchtig overleden  
op 20 November 1952,  
versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Op hare lange levensbaan, heeft deze dierbare overledene gewandeld als een goede christene, zorgzame huisvrouw en moeder. Het welzijn harer kinderen en familieleden lag haar nauw aan 't hart en daarvoor bad en offerde zij als zij zelf door arbeid niet meer kon bijspringen.

Zij was steeds eenvoudig en nederig gebleven, want zij wist dat Jezus gezegd heeft voorde geringen: blijft eenvoudig als de duiven en zij was er diep van overtuigd dat Christus van de eenvoudigen houdt.

Zij heeft ook veel geleden, vooral zielelijden; maar zij vond weerom haar troost bij Jezus en in de gedachte dat de mens alleen groot is als hij Christus volgt langs de harde weg van Calvarië.

Beminde Kinderen, vaartwel! O, L. Heer roept mij tot Hem in de Hemel. Hebt dank voor al de liefde en toewijding die gij mij bewezen hebt. Gij vooral mijn goede zoon en schoondochter bij wien ik mijn laatste jaren in stil geluk heb mogen doorbrengen en die zoveel balsem over mijn lijden heeft gegoten. U dank ik in 't bijzonder en dat God het U lone en U erom zegene. Blijft mij allen indachtig in uw gebeden en HH. Missen. Tot weerziens in de Hemel.

Mijn Jezus Barmhartigheid!      1'e 4 akten a. u. b.

.....  
Vandendriessche, opv. Paul De Vleeschauer, Nederbrakel.

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Victor MALAISE-VAN DER BEKEN ;  
De familiën MALAISE, VAN DER BEKEN, VIVILLE en VAN CEUNEBROECK,

bedanken U oprecht voor de blijken van medevoelen in hun rouw.