

Beroemt U niet op den dag van morgen, want de dood komt onverwachts.

♦♦♦♦

† BID VOOR DE ZIELERUST †

van Mevrouw

MARIE-ANNA VAN DER BEKEN

weduwe van den Heer

NESTOR TORREKENS

Geboren te Nederbrakel, den 21 October 1892,

en zachtjes in den Heer ontslapen te

Munkzwalm den 25 September 1948.

Versterkt door de troostmiddelen O. M. d. H. Kerk.

©© ©©

O wreede en bittere Dood! Gij scheidt de echtgenooten van elkander en rukt plotselings de moeder uit het midden harer kinderen, als zij er nog hoogst noodig is. Gij spaart niemand noch arm noch rijk, noch jong noch oud. - Hoe wel leert gij ons wat wij in deze wereld zijn: Alles is ijdelheid en niets is duurzaam hier op aarde; behalve God te dienen en Hem getrouw te blijven..!

Heden is de mensch, morgen verschijnt hij niet meer. Waakt dan en weest altijd bereid omdat gij niet weet op wat uur de Heer komen zal.

Mijne hulpeloze kwaal wilde niet genezen; ellendige maanden heb ik gehad, droeve nachten heb ik geteld. (Jer. 12 Job. 7) Mijne ziel heeft op den Heer gehoopt. want bij den Heer is barmhartigheid en overvloedige verlossing. (Psalm 129)

Te jong, helaas, te vroegtijdig ben ik uit uw midden weggerukt, ons scheiden is hard, gij weet hoe zeer ik verlangde nog vele jaren met U te mogen overbrengen. Dat Gods H. Naam gebenedijd zij.

Beminde Kinderen, Kleinkind, Broeders, Zusters, Bloedverwanten en Vrienden vaart wel! Ik heb dit ellendig leven tegen de gelukkige eeuwigheid verwisseld. Ik ga Vader vervoege in den Hemel.

Hebt dank voor de goede zorgen en liefde waarmede gij mij omringd hebt. Hebt steeds God voor oogen, vrees Hem en bidt Hem dat Hij uw wegen bestiere. Bemint en helpt elkaar en vergeet mij niet in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. 300 d. afl



Mijnheer en Mevr. Leon DE WITTE-TORREKENS
en dochtertje Anne-Marie;

Juffrouw Jeanne TORREKENS;

Juffrouw Marie-Madeleine TORREKENS;

Juffrouw Marie-Agnès TORREKENS;

De Familien VAN DER BEKEN, TORREKENS,
VANDER STRAETEN, LEJOUR, BUCKENS,
SAEY, VAN DEN NOORTGAETE en VAN
MELCKEBEKE.

DANKEN U voor de blijken van
genegenheid en gebeden, bij het
afsterven van hun duurzame
overledene.

Dr. O. Schautteet-De Keyser, Trapstr. 21 Zottegem