

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS ! Amen

Bid voor † de Ziel

van

MATHILDE VAN DER BEKEN

weduwe van

KAMIEL VAN TWEMBEKE

geboren te Nederbrakel, den 6 Juni 1870, en er
godvruchtig overleden, den 19 Maart 1947

Gesterkt door de H. H Sacramenten der stervenden.

Zij was lid van de Derde Orde en van de Confrerie
van de H. Barbara.

Niets is zoo troostend en schoon bij het afsterven van
een mensch dan wanneer men waarlijk getuigenis kan
afleggen van zijn deugd en kristelijke gevoelens. Het is
niet alleen de weesklink van zijn leven maar ook de be-
krachtiging van Gods oordeel en de verzekering van
het eeuwig loon hiernamaals. (F. Franc. v. Sales)

Dat mogen wij ook zeggen van de duurzame overlede-
ne. Zij was immers de prijzenswaardige vrouw die haar
huiszaken zorgvuldig wist te besturen; de moeder die
haar kinderen voor den Heer trachtte op te voeden en
door haar voorbeeld den weg tot het goede aanwees.
In haar pijnlijke ziekte offerde zij alles aan God op. Zij
bad veel zoodat ook op haar sterfbed als vanzelf het
gebed op haar lippen bleef zoolang zij het bewust zijn
beheld. Wanneer zij zag dat de dood op haar loerde,
bereidde zij zich tot dien laatste stap met betrouwen
en onderwerping. En zoo genoot zij het voorrecht op
den feestdag van den H. Jozef den Patroon der sterven-
den zacht en kalm naar de eeuwigheid over te gaan.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, ik ben verdwe-
nen uit uw oogen maar mijn hart blijft bij U. Hebt
dank voor uw goede zorgen en bewandelt steeds den
weg des Heeren in vroomheid, in onderlinge liefde en
verstandhouding. Ik heb tijdens mijn leven veel voor U
gebeden; bidt gij nu veel voor mij.

Jesus, Maria, Jozef,

(7 j. afl.)

De 4 akten.

(12 j. afl.)

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Mijnheer en Mevrouw
KAMIEL VAN TWEMBEKE-VAN DER BEKEN ;
De Familijen VAN DER BEKEN en VAN TWEMBEKE;

bedanken voor de blijken van deelneming in den
rouw die hen treft ;