

Een zalige dood is enkel de vrucht van een deugdzaam leven.

(H. Anselm.)



Bid voor de ziel

van

PETRUS VAN DER BEKEN

echtgenoot van

Marie-Hortense DE TEMMERMAN

geboren te Nederbrakel, de 7 Mei 1868 en er
godvruchtig overleden de 19 Mei 1950.

Voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden.



De duurzame overledene heeft steeds christelijk en deugdzaam geleefd: Hij was een man, waardig voort te leven in het geheugen der goeden; een voorbeeldige echtgenoot, en tevens een beste huisvader, Hij was steeds bezielde met een levendig en rotsvast geloof, een ongeveinsde godsvrucht, hij was ook ieverig tot het werk en eerbaar van gedrag. Het geluk van zijn kinderen alsmede hun deugdzaamheid was zijn hoogste bekommernis: hij waakte er over tot op den laatsten dag van zijn leven met veel zorg en het was met liefdevolle vermaningen dat hij hen steeds wees op hun plichten van getrouwheid aan de geboden van God en van de H. Kerk.

Bemide Echtgenote, na een lang leven van wederzijdsche steun en liefde, worden we thans gescheiden, Doch troost U; eenmaal zien we malkander terug in Eeuwige Blijdschap. Bid intussen voor mij, Gij ook mijn Dierbare Kinderen, vergeet vader niet in uw gebeden, maar onthoudt vooral zijn voorbeelden en goede lessen van gehechtheid aan God en de Kerk, want daarin alleen ligt het geluk van de mens; al de rest is bedrog, ijdelheid. Vaart allen wel en blijft standvastig in het H. Geloof dat ik U geleerd hebt.

H. Hart van Jezus, o, u, o.

De 4 akten a, u, b.



Mevrouw Petrus VAN DER BEKEN-
DE TEMMERMAN kinderen en
kleinkinderen:

De Familiën VAN DER BEKEN-DE
TEMMERMAN:

Danken U van harte voor
de blijken van oprechte
deelneming door U betoond.

Nederbrakel Druk, Wwe O. Surdiacourt