

Wanneer dit kled wordt afgelegd
en onze stede wordt geslecht,
Heer Jezus, als wij voor U staan :
doe ons het nieuwe lichaam aan
dat Gij bereid hebt aan Uw kruis,
een nieuwe aarde wordt ons huis.



DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

ROBERT-PIERRE VAN DER BEKEN

echtgenoot van Mevrouw

ELZA DE VOS

geboren te Nederbrakel, op 12 juli 1924 en god-
vruchtig overleden in de St. Franciscuskliniek te
Brakel, op 31 maart 1979, nadat hij de pauselijke
zegen en de ziekenzalving ontvangen had.

Gepensioneerd mijnwerker

In de tijd dat de liturgie bijzondere aandacht
schenken gaat aan de lijdensdagen van onze
Heer, is Robert weggenomen uit zijn lijden, uit
een leven vol beproevingen, die hij nochtans
moedig en met grote liefde voor de zijnen ge-
dragen heeft. Voor vrouw en kinderen was hem
geen last te zwaar, geen moeite te veel. Aan
hen heeft hij zijn leven gewijd. Door zijn harde
dagelijkse taak schiep hij de mogelijkheid voor
zijn twee kinderen zich degelijk op hun toekomst

voor te bereiden. Zelfs toen de ziekte hem reeds
fel hinderde, vergat hij nog zichzelf, om zijn
echtgenote die op zijn hulp en steun zo fel was
aangewezen, te helpen en bij te staan. Zo'n
mensenleven moet in het oog van God zeker
waardevol verlopen zijn.

Dierbare echtgenoot, uw dood ontnemt mij
mijn beste en grootste steun. Gij hebt alles voor
mij betekend. Samen hebben wij de levenslasten
gedragen. Dank u om uw grote goedheid, waar-
op ik en onze kinderen steeds beroep mochten
doen.

Lieve vader, vol droefheid begeleiden we u
naar het graf, dat ons steeds zal blijven herin-
neren aan alles wat gij voor ons en al uw fa-
milieleden gedaan hebt.

Dank om uw levensinzet. Gelovend dat voor
ieder kristen na lijden en dood ook eens de
heerlijkheid van de verrijzenis komt, bidden wij
samen met moeder : « Heer onze God, wij bid-
den U voor onze dierbare overledene echtgenoot
en vader. Doe hem verrijzen tot een nieuw leven
in de blijvende vreugde van Uw koninkrijk ».

**De families VAN DER BEKEN, DE VOS,
CLEEMPUTTE en DE REGHEL,**
danken voor de blijken van diep-kristelijk
meevoelen.

Drukkerij Van Ruyskensvelde-Bogaert