



Een hart vol eenvoud klopt niet meer.  
Ik verlaat degenen die ik liefheb  
en ga bij degenen die ik lief had.



Dankbaar gedenken wij

*de heer*

*Albert Van der Biest*

weduwnaar van  
mevrouw Irma De Vrieze.

Geboren te Sint-Antelinks op 5 januari 1917  
en overleden te Zottegem op 15 juni 2000.

*Oud-strijder oorlog 1940-1945.*



De families

Van der Biest, De Vrieze, De Groote,  
Schamelhout en De Backer,

danken U voor uw blijken van  
kristelijke deelneming en uw gebed.

---

Begr. Van den Driessche-Premereur, Galmaarden, tel. 054.580.725

Een man met een sterk karakter  
bekommerd om mensen en dingen.

Een man met een wakkere geest  
en bezige handen.

Een man van wijze woorden  
sterk geworteld in zijn familie en tradities.

Een goede vader, steeds bezorgd  
en vol liefde, voor al wie hem omringde.

Dank u voor uw voorbeeld, vader.

Dank voor alles.

Gij wandelt nu in het Licht van de Vader,  
in de vreugde van het Eeuwige Leven.

---

Vloerzegem, woensdag 21 juni 2000.

Drukkerij Langendries Chris, Bever, tel. 054.587.204