

In de Hemel zullen wij wederzien die wij op aarde betreuren.



WIL MET ONS MEEBIDDEN

voor de zielerust van de Heer

Florent Van der Biest

echtgenoot van Mevrouw

ALICE VAN CAENEGEM

geboren te Woubrechtgem op 28 maart 1907 en er godvruchtig overleden op 29 oktober 1966, gesterkt door de HH. Sakramenten der Zieken.

Lid van de Bond van het H. Hart.

Een zware en bovenmenselijke marteling was het voor zijn echtgenote en kinderen acht dagen lang gedrukt te zijn geweest tussen hoop en vrees. Zoals bij Jezus in de Olijfhof is deze bittere kelk niet aan hen mogen voorbijgaan.

Heeft zijn dood ons hart pijnlijk gewond, er komt berusting over ons wanneer wij opzien naar zijn leven. Voorwaar een rijk gevuld leven van godsdienstigheid en trouw aan de kristelijke beginselen. Een leven van onverpoosde arbeid en onvoorwaardelijke opoffering ten bate van zijn gezin.

Het algemeen medevoelen en de geslagenheid zijn een sprekend getuigenis van de achting van zijn medemensen voor zijn persoon. Al deze die met hem in contact kwamen hebben zijn goedheid, zachtheid, kalmte, bereidwilligheid en eerlijkheid kunnen ervaren.

Geliefde echtgenote, het was mijn betrachting nog lange jaren samen de lasten van ons groot gezin te dragen. Ik blijf aan uw zijde staan. Hierboven spreek ik voor u ten beste. Gods steun zal u niet

ontbreken.

Geliefde kinderen, treurt niet. Vader blijft over u waken. Verbljdt mij door uw genegenheid voor moeder en door uw gevoelens van kinderlijke onderdanigheid.

Bemide broeders, zusters en bloedverwanten, ik reken er op dat gij de steun en de opbeuring zult zijn van mijn gezin en dat gij met raad en daad zult bijstaan deze die ik op aarde heb achtergelaten.

Alle vrienden en kennissen tot wederzien in de Hemel. Laat ons bidden voor elkaar.

Jezus, Maria, Jozef.

Mevrouw Florent Van der Biest-Van Caenegem;
Juffrouw Roza Van der Biest;
De Heer Robert Van der Biest;
De Heer Roger Van der Biest;
De Heer Gaston Van der Biest;
De Jongeheer Paul Van der Biest;
De Jongejuffrouw Ann Van der Biest;
De families Van der Biest, Van Caenegem, Vidts
en Meganck,

danken U innig voor uw gebed en de troost van uw medevoelen in de rouw die hen treft.