

H. Hart van Jezus ik stel mijn betrouwen op U,



BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW

## Hermina VAN DER BIEST

weduwe van

Mijnheer Jozef MEERPOEL

geboren te Woubrechtgem de 14 april 1881 en aldaar godvruchtig overleden de 22 februari 1960 ;

**Lid van de Bond van het H. Hart**

versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden.

Wie had gedacht dat deze kloeke en moedige vrouw zo spoedig het aardse leven zou hebben afgelegd ?

Voorwaar niets geeft de mens zekerheid op aarde — daarom is het dat we door de goddelijke Meester worden aangemaand steeds bereid te zijn.

De afgestorvene was bereid — want heel haar leven lang is zij een voorbeeld geweest van godsdienstigheid en deugd — haar laatste weg is de weg geweest naar de kerk voor de zondagmis. Toen is haar kortstondige ziekte begonnen die haar aan deze wereld heeft ontrukkt.

Ieder die haar kende zal getuigen dat zij een goed mens was, een trouwe echtgenote, een liefdevolle en zorgzame moeder. Haar medemens en bejegende zij met gevoelens van vriendschap en zij vond haar vreugde in dienstbetoon en toewijding ten bate van anderen.

Beminde kinderen, God heeft mij tot zich geroepen — Ik sterf gerust. Ik heb de goede strijd gestreden. Weest mijn voorbeeld van christelijk leven indachtig. Het is mijn grootste verlangen u allen eens weder te zien bij God in den Hemel.

Alle bloedverwanten en kennissen gedenkt mij in uwe gebeden.

Jezus, Maria, Jozef

300 dag. afl.

Mijnheer en Mevrouw Bernard MEERPOEL - VAN HERREWEGHE, kinderen en kleinkinderen,

Mijnheer en Mevrouw Norbert FAKET - MEERPOEL en kinderen,

Mijnheer en Mevrouw Robert ENGELS - MEERPOEL en kinderen

De familiën VAN DER BIEST, MEERPOEL, MARCEL, VAN BOXSTAEL, VAN BRUSSEGM, VAN DER HAEGEN, TEMMERMAN.

Diepgevoelig aan uw bijken van kristelijke deelneming betuigen U hun innigste dank.