

Die anderen onderwezen hebben, zullen schitteren, gelijk sterren in het heelal. (Dan.)



HERINNER IN UW GEBED

MEVROUW

Louise VAN DER BIEST

weduwe van
Albert JOURQUIN

Geboren te Delftinge op 19 maart 1895 en vroom naar het Vaderhuis opgegaan te Zottegem op 29 juni 1979. De kerk sterkte haar met de ziekenzalving.

Ere-onderwijzeres.

Lid C.O.V.

Lid van de bond der gepensioneerden.

Midden een gelukkige dag, onverwacht maar niet onvoorbereid, melde de Verlosser zich aan om zijn verlossingswerk totaal aan Moeder te voltrekken. Graag was zij nog enkele jaren nagebleven in het Rusthuis "Ter Deinsbeke" waar zij na de dood van haar echtgenoot zulke gulle gastvrijheid had gevonden. Zij had er jaren van zegen en intens geluk gekend.

Tijdens haar leven, had zij bij de zorg om haar gezin, jaren in het onderwijs gestaan te Velzeke. Het gold daar niet alleen haar

plicht doen, maar met een intense kristelijke bezieling, getuigenis afleggen voor haar Kristendom. Haar taak in het onderwijs gold eerst de daad van barmhartigheid onwetenden leren, daarna een blij getuigenis afleggen over God die onze Vader blijft en Jezus die ons allen kwam verlossen. In de lijn van haar opvoeding, heeft zij zich met hart en ziel ingezet om het beste van haarzelf met eenvoudigen te delen!

Beste kinderen en kleinkinderen, hebt dank voor Uw bezoeken, Uw vriendelijkheid en Uw eerbied! Moge de Heer U vergelden voor hetgeen Gij voor moeder deed. Nooit vergeet ik U bij de Heer. Ook vraag ik U: vergeet Uw lieve doden niet!

Waarde Zusters en beste vrienden uit het rusthuis, hebt dank om de vele jaren welke voor mij een voorsmaak van de Hemel waren. Ik dank U allen en reken op een gebed van herinnering!

O.L. Vrouw van Deinsbeke bid voor ons!

Voor uw blijken van deelneming danken u de families VAN DER BIEST, JOURQUIN,

ANTHEUNIS, DE LANGE.

Druk. F. De Saedeleer - Zandbergen