

Wie de Liefde bezit, doet veel goeds !
(Thomas v. Kempen)

†

VROME GEDACHTENIS AAN
MEVROUW

Maria Livina VAN DER BIEST

echtgenote van de heer
Georges KIEKENS

geboren te Ressegem op 2 juli 1917 en in de
Heer ontslapen te Gent op 25 februari 1983,
gesterkt door de H.H. Sakramenten der Zieken.

Gepensioneerde Verpleegster N.W.K.
Medestichter en Secretaresse N.S.B.-Ressegem
Militaire oorlogsinvalide 1940-1945
Politieke gevangene 1940-1945
Erkende Gewapende Weerstander (G.L.)
Zilveren Medaille der Orde van Leopold II
Houdster van meerdere Militaire en
Burgerlijke Eretekens
Lid van de K.B.G. en Confrerie van het H. Hart

Hoewel Maria reeds lange tijd sukkelde met
haar gezondheid was haar heengaan uit ons
midden toch niet zo vroeg verwacht en treft
ons daarom nog zo pijnlijk. Tijdens haar leven
heeft zij zich voor zovele zaken, en voor zovele
mensen, ingezet met hart en geest.

Vooreerst als huisvrouw en moeder was haar
hoofdbekommernis samen met haar man, dat
haar jongens het goed stelden en de goede weg
door 't leven zouden bereiken. Zij was zo ge-
lukkig en fier dat nu die last was weggefallen,
nu haar kinderen het goed stelden.

Daarbij kwam ook haar grote belangstelling
voor het beroep dat zij met hart en ziel waar-

nam : de zorg voor de kleine kinderen en hun
moeders in het Werk van het Kinderwelzijn.
Met raad en daad stond zij de jonge moeders
bij in het begin van de levensloop van hun
boorlingen.

Ook had zij een grote waardering voor mensen,
die zich ten dienste van het Land in oorlogstijd
in gevaar hadden verkeerd en hun leven veil
hadden voor de Vrede en de Vrijheid. Daarom
was zij ook de grote bezielster en mede-
stichteres van de N.S.B.-Oudstrijdersbond.

We kunnen ook niet onvermeld laten haar grote
liefde en verering voor O.L.Vrouw van Lourdes,
wiens Kapel ze in de Molenstraat met zoveel
zorg heeft helpen onderhouden, en waar ze
zo menigmaal ging bidden voor allen die haar
dierbaar waren.

Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkind :
ik voelde me zo gelukkig omdat mijn taak thuis
zo goed was in vervulling gegaan. Ik wist U
geborgen. Ik dank U voor uw genegenheid. Ver-
geet mij niet in uw gebeden.

Broeders, zuster, familieleden en verwanten :
ik heb in mijn leven veel van U meegekregen
waarvoor ik U eeuwig erkentelijk blijf.

Vrienden, buren, medeleden van de N.S.B., om
de aangename en vriendschappelijke stonden,
samen doorgebracht, dank ik U van harte.

Gedenk mij allen in uw gebeden.
O.L.Vrouw van Lourdes, spreek voor mij ten
beste bij de Heer.

De families VAN DER BIEST, KIEKENS,
VAN CAENEEM en WATTE
**danken U voor uw gebed en uw mede-
leven in hun rouw.**

Begrav. DE COCK en Zoon, Ressegem
Druk. FANT, Dorent 90, Burst