

Dat Kristus die U geroepen heeft, U in genade
ontvange. Kerk. Off.

†
BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Marie-Christine VAN DER BIEST

echtgenote van Mijnheer
Eugene VANDESANDE,

geboren te Deftinge op 16 mei 1892 en godvruchtig
overleden in de H. Hartkliniek te Geraardsbergen
op 9 januari 1965,

gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken en
de Pauselijke Zegen "in articulo mortis".

Wij danken God dat Hij ons zulke
moeder gaf. Wij danken Hem dat Hij
ons zolang onze moeder liet. Zij was en
bleef onze moeder door geloof en gebed,
door haar zorgzame bedrijvigheid, door
oprechte eenvoud en bljje ernst.

Wrede dood, gij hebt uw komst ook
niet in de verte aangekondigd - En waar-
om niet? - Om ons mensen te overtui-
gen dat het uur van de dood voor ie-
dereen, jong of oud, onzeker is.

Mijn dierbare echtgenoot, mijn kin-
deren en kleinkind, leert uit mijn ster-
ven dat het leven van een mens toch
kort is, al telt het soms nog al jaren.

Leeft zo, dat ge altijd bereid zijt om
voor de Heer te verschijnen. Een zaak
vraag ik nog: bidt veel voor mijn ziele-
rust, dat God mij genadig moge zijn en
barmhartig beoordele.

Genadige Heer Jezus, geef de ziel van
uw trouwe dienaar het loon voor haar
deugdzaam en welbesteed leven, en
dat het eeuwige licht haar ziel ver-
blijde.

Jezus, Maria, Jozef.



De families

VAN DER BIEST,
VANDESANDE,
ANTHEUNIS,
MACRON,

zijn zeer erkentelijk voor de bliken
van kristelijke deelneming en danken
U.

Uitg. R. Van der Geunst, Everbeek