

« Geef uw blij vertrouwen nooit prijs, want het  
wordt ruimschoots beloond ». Hcbr. 10/35.



ZALIG AANDENKEN AAN  
MEVROUW

## Marie Louise VANDER BIEST

echtgenote van de heer

**EMIEL VAN HEGHE**

geboren te St.-Lievens-Houtem

op 25 september 1897

en godvruchtig overleden te Hillegem

op 11 mei 1968,

versterkt door het H. Oliesel in extremis.

**Lid van de Bond van het H. Hart.**

Onze duurzame moeder heeft 'n schoon leven achter zich. Schoon vooral in zijn eenvoud en door de diepe genegenheid die zij haar gezin toedroeg. Haar leven was onafgebroken werken en zorgen voor haar geliefde talrijke kinderen, die haar 'n warme wederliefde schonken. De kracht hiertoe vond ze bij de Heer, die haar wenkte en tot Zich riep bij het begin van haar aardse rustperiode.

Zijn zulke mensen in aanzien bij hun evenmens, nog meer zijn zij in aanzien bij God. Bij God telt immers niet het resultaat van ons werk, maar de goede intentie waarmee wij alle kleine en grote plichten weten te vervullen.

Beminde echtgenoot en kinderen, onverwachts ben ik van u heengegaan maar wees getroost: ik was gereed om voor O. L. Heer te verschijnen. Laten wij met elkander verenigd blijven in de H. Mis en in het dagelijks gebed. Ik dank u voor al de liefde en genegenheid die ik steeds van u mocht ondervinden.

H. Hart van Jezus, ontferm u over ons.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De Heer Emiel VAN HEGHE,

Haar kinderen, schoonkinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,

De families :

VAN DER BIEST,  
VAN HEGHE,  
GOVAERT, en  
VAN DER ZWALMEN.

danken U voor uwe blijken van medevoelen.