

«Teh Paradijze mogen de Engelen u geleiden.»

†

Met de uitnodiging tot een vroom gebed weze dit een dankbaar aandenken aan

MEVROUW

Norma VAN DER BIEST

echtgenote van de heer Hector DE VLIIEGER

geboren te Erpe op 12 juni 1934
en plots overleden te Ottergem
op 30 oktober 1985.

Begeleid door de gebeden
van onze moeder de H. Kerk.

Hoe hard treft ons dit pijnlijk verlies :
zo kort na haar vader, zo plots, nog in de
bloei der jaren. Ze was er nog zo nodig.

De Heer heeft haar nu geroepen voor
het eeuwig loon. Hij heeft haar bij zich op-
genomen omdat zij, met de mogelijkheden
die de hare waren, zo goed heeft gewerkt.
Ze was zo goed, zo oprecht, zo toegewijd.
Ze was zo moedig, en zelfs blijmoedig,
spijt de moeilijkheden die het leven haar
niet spaarde. Met een groot hart heeft zij
zich ingezet voor haar echtgenoot en kinde-
ren. Hun welzijn was haar vreugde. Met
waarachtige goedwilligheid kon zij haar fa-

milie en vrienden bejegenen. Met eenvou-
dige vroomheid leefde ze voor God, die haar
opwachtte op het einde van haar verdien-
stelijke levensweg om haar op weg te zet-
ten naar de volmaakte vreugde.

Goede echtgenoot, kinderen en kleinkin-
deren, ik dank u om de steun die ik aan u
had, om de vreugde die gij mij bracht. Ver-
geet mij niet, zeker niet in uw goede gebe-
den. Ik vergeet u ook niet en blijf over u
waken. Beste familie en vrienden, dank om
uw genegenheid, en bidt voor mij. Moge de
goede God ons eens herenigen in zijn
heerlijkheid.

Maria, Moeder van Altijddurende Bij-
stand, bid voor haar.

De Heer Hector DE VLIIEGER, kinderen
en kleinkinderen,

De families VAN DER BIEST, DE VLIIEGER
GROEBBENS en DE MOOR

**danken U voor de blijken van innige
deelneming in hun rouw.**

Begr. U. Janssens, Laputstraat - Ottergem.
Druk. De Moor-Landrieu, St.-Liev.-Houtem