

Ik was U toegewijd, o Maria, Gij zijt de gezege-
de haven, waar ik mijne toevlucht gezocht heb.
H. Ephrem.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
MEVROUW

Marie-Theresia Van Der Borght

WEDUWE VAN MIJNHEER
JEAN PEETERS

Lid van verscheidene godvruchtige Genootschappen
geboren te St-Ulriks-Kapelle, den 15 Juli 1900
en godvruchtig overleden te St-Martens-Bodegem,
den 17 October 1943,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

In volle overgave aan Gods H. Wil heeft deze
brave moeder hare schoone gelouterde ziel aan
den Heer weergegeven.

Zij was eenvoudig en oprecht van harte; de
goedheid straalde uit haar wezen; zij werd van
iedereen geacht en bemind en zullen haar ver-
diensten groot zijn bij den Heer.

Bemide Kinderen, ge weet hoe teer ik u bemin-
de, des te pijnliker is ons scheiden; maar troost u,
eenmaal toch zien wij elkander weder. Lieve Kin-
deren, te vroeg moet ge uw ouders missen, ik had
zoo gaarne voor u nog geleefd. Doch God heeft
mij geroepen; ik ga naar den hemel bij vader,
van daar zullen wij over u waken. Bidt God voor ons
al de dagen van uw leven.

Bemide Bloedverwanten, ik zal God voor u bid-
den, zijn milden zegen voor u vragen. Eens zijn wij
in Hem voor alle eeuwigheid weer vereenigd.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. 300 d. afl.

Ch. Schoukens, grafmaker, St-Martens-Bodegem.

Mejuffter Alice PEETERS;

Mijnheer Jozef PEETERS;

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Jozef VAN DER

BORGHT en Elisabeth VAN DROOGENBROECK;

Mijnheer en Mevrouw August PEETERS-DE LEENER,

hun kinderen en kleinkinderen;

De familiën VAN DER BORGHT, PEETERS, VAN

DROOGENBROECK en DE LEENER.

danken U voor de blijken van innige deelneming.