

Wie dicht bij de mensen heeft geleefd,  
kan niet ver van God zijn;  
wie dicht bij God is gaan leven,  
kan niet ver van de mensen zijn.



In het gelovig bewustzijn  
dat zijn taak op aarde voor God was volbracht,  
ging van ons heen  
de Heer

## Valery VAN DER BORGHT

echtgenoot van  
Isidora CARLÉ

Hij werd geboren te Herdersem op 1 mei 1925  
en ging vrij plots van ons heen op Palmzondag  
12 april 1981.

Dankbaar zijn we God, dat ons papa omringd  
door ons allen, die hem zo lief waren, en in  
zijn eigen huis dat hem zo dierbaar was, zijn  
allerlaatste levensdagen en uren heeft mogen  
doorbrengeen,

We zullen het nooit kunnen vergeten . . .  
Nu hebben we hem toevertrouwd aan de  
gewijde aarde,  
gelovend en hopen dat hij nu voor altijd  
verder leeft bij en vanuit God,  
delend in de Verrijzenis van Jezus de Heer.  
Dat is ons geloof en onze hoop.

Op de eerste dag van de Goede week, op  
palmzondag, heeft onze lieve echtgenoot en  
papa van ons afscheid genomen. Droef is  
ons hart en de pijn snijdt zó diep.

Maar doorheen onze droefheid zijn we God  
dankbaar voor alles wat we van hem  
mochten ontvangen.

Gelovend dat de dood van het lichaam niet  
het laatste woord is over de mens durven  
we vandaag tot onze lieve papa zeggen :

« Rust nu maar uit - je hebt je strijd  
gestreden;

Je hebt het als een moedig man gedaan.  
Wie kan begrijpen, wat je hebt geleden ?  
En wie kan voelen, wat je hebt doorstaan ?  
Rust nu maar uit - je taak is af gekomen ;  
vandaag heeft God de kroon op 't werk  
gezet

dat je eenmaal in Zijn kracht hebt  
ondernomen.  
de zin was af. God heeft een punt gezet.  
Maar 't valt ons moeilijk om de zin te vatten  
van 't zwijgen van je laatste harteklop.  
Misschien alleen maar dit : De afgematten  
en moeden varen als met arends vleuglen  
op . . . »

( Nel Benschop )