

Toen het avond was geworden, sprak Jezus : « Laten wij oversteken naar de andere oever ».

†

VROME GEDACHTENIS AAN

Cyriel VAN DER BRACHT

weduwnaar van **HENRIETTE MEERMAN**

geboren te Voorde op 30 juli 1894 en godvruchtig overleden in de Stedelijke Kliniek te Ninove op 28 maart 1980, gesterkt door de Genademiddelen der H. Kerk en de Pauselijke Zegen.

Oudstrijder - Vuurkruiser en Oorlogsinvalides van 1914-1918.

Vereerd met verscheidene militaire eretekens.

Bij het afscheid van deze man, wordt voor ons dorp als het ware een stukje geschiedenis afgesloten, want met hem verdwijnt de laatste oudstrijder van de oorlog 1914-1918 uit onze gemeente. Door zijn heengaan verdwijnt onze laatste getuige van de gruwelen achter de IJzer, de laatste verteller over de « Dodengang » van Diksmuide. Hoe dikwijls heeft hij ons herhaald hoe zijn kameraden naast hem zijn gesneuveld, over de strijd waarin hij zelf in het hoofd werd getroffen en uit de vuur-linie werd weggevoerd.

De ellende en de ontberingen van deze oorlogsjaren hadden een stempel gelegd op heel zijn leven. Hij was er aan gewoon geworden te strijden voor het behoud van het leven. Alle aardse pracht en weelde hadden voor

hem geen waarde. Alleen het gevoel vrij te kunnen leven, met een rotsvast vertrouwen in de Almachtige God, waren voor hem van het grootste belang. Daaruit putte hij de moed en de kracht voor het leven van elke dag. Hij wou van geen zwakheid en ziek-zijn weten, ook nu nog niet, in zijn hoge jaren. Hij had geleerd te strijden voor het levensbehoud en heeft die strijd voortgezet tot zijn laatste adem.

Heer Jezus, in deze « Goede Week » herdenken wij ook uw lijden, uw kruisweg en uw dood, maar wij verheugen ons ook in uw Verrijzenis. Mogen wij allen, kinderen, kleinkinderen, familieleden en vrienden van onze dierbare overledene, U om medelijden smeken voor zijn en onze aardse zwakheden?... Mogen wij U samen, zijn en ons leed als een offer aanbieden, in de vaste hoop dat hij met U in dezelfde Paasvreugde moge verrijzen.

**De families VAN DER BRACHT, MEERMAN,
VAN DAMME en GOESSENS,**

**danken U van harte voor uw gebeden
en blijken van innige deelneming.**

Druk. Van Damme P., Voorde. Tel. 054/33.89.90
Begr. Galle Rudy, Ninove. Tel. 33.22.31